

Zomerreis Moezel

Wasserliesch

17 – 24 juni 2024



Deelnemers:

Coby ter Wal, Trijn Snijder, Siena Timmer, Hennie de Boer, Geesje Thijs, Anna Louters, Adrie van der Heide, Ria van der Meer, Aafke Beukema, Harma Warmelts, Hennie Noorlag, Truke Terwischa, Jannemarie Grasmeijer, Janny Witvoet, Janny Been, Trijn Herwich, Jantje Tulp, Tiny Neuwitter, Ali de Boer, Cok Talma, Lies Gosse, Diny Kamman, Hilly Geuzinge, Arendina Beuving, Jannie Makken, Maria van den Sterren, Hilly Koning, Tienke Lowes, Imkiena Heeres, Annie Eshuis, Rikie van de Belt, Janny Ritfeld, Henny Meilink, Aly Brandts, Marie Versteeg, Alie Pruntel.



Reisbegeleiders:

Trijn Slomp en Emmy Slagter, met ondersteuning van Lammie R Emmelink, Willemien Veneklaas Slots en Cara van der Velde

Chauffeur: Fred Zuidema

Foto's: Cara van der Velde, Rikie van der Belt (voorpagina)

Dag 1: Heenreis

Maandag 17 juni.

Zoals vanouds werden alle 41 deelnemers opgehaald van de opstapplaatsen Dwingeloo, Assen, Westerbork en Dedemsvaart. Rond 9.00 uur hadden alle dames hun plekje in de bus gevonden en begon de reis richting Duitsland.



Net over de grens was iedereen wel toe aan een kopje koffie, natuurlijk met een heerlijk stuk appeltaart en werd gestopt bij Café restaurant Oldenkott.

Na de koffie werd de reis door Duitsland voorgezet richting de eindbestemming:



Hotel Albachmühle in Wasserliesch aan de Moezel.



De toegang naar het hotel stelde zeer hoge eisen aan de stuurmanskunst van onze chauffeur Fred, maar hij slaagde, zoals verwacht, met vlag en wimpel.

Nadat iedereen de kamer had gevonden volgde het dinerbuffet. De start was aan de zoute kant, maar het schnitzelbuffet en dessert smaakten prima. Na het diner zocht iedereen vermoeid maar voldaan de kamers op.

Cara van der Velde

Dag 2: Vrije ochtend en boottocht Luxemburg

Dinsdag 18 juni.

's Morgens na het ontbijt plus lunchpakket, hebben we vrije tijd om te lezen, wandelen of gezellig op het terras te zitten.

Om 12.45 vertrek met de bus. Gelijk even zingen voor onze jarigen: Hennie Meilink en Hennie de Boer.

Even manoeuvreren over de brug en onder de tunnel door langs een toeristische route richting Luxemburg.

Vele wijnvelden langs en zelfs omhoog bij de oevers van de Moezel. De Riesling is wel de bekendste wijn uit deze streek.



Om 14.00 uur stappen we in Remich op de boot voor een tochtje langs de Moezel. Na de thee kunnen we op het bovendeck samen genieten van het zonnetje. Vele bezienswaardigheden, mooie huizen en campings zijn te zien langs de rivier.

Na de boottocht gezellig samen ijs eten op een terras. Daarna weer terug via een andere route met korenvelden en grasvlakten naar het hotel. Om half zeven worden we verwacht voor het diner. Een geslaagde dag.

Geesje Thijs en Siena Timmer.



Dag 3: Metz

Woensdag 19 juni.

De derde dag van onze vakantie naar Duitsland 2024.

Rond acht uur ontbijt.

Na duidelijke instructies van Trijn gisteravond gaan we al om 9.25 uur vertrekken voor onze reis naar Metz, Frankrijk. Ook nu draait Fred de bus weer feilloos de smalle brug over. Huzarenstukje.

Zoals we gewend zijn, verrast Emmy ons in de bus met een gezegde, verhaaltje of gedichtje. Dit jaar komen er meerdere gedichtjes van Toon Hermans aan de beurt. Eén gedichtje wil ik hier weergeven.

Luisteren

Het geldt voor alle mensen

Wie of wat j'ook bent

Luisteren naar de ander

Is een groot talent.

Aldoor luisteren naar jezelf

dat misleidt ontegenwoordig

want je eigen akoestiek

is ongehoord bedrieglijk.

Een rit lands de Moezel door de prachtige natuur. Jammer dat het regent. In de Baekerei, Café, Bistro Louis in Weiskirchen gaan we genieten van de koffie met gebak.



Trijn vertelt ons in de bus iets over de rijke geschiedenis door de eeuwen heen van de bekende prachtige Kathedraal van Metz. De verschillende stijlen wat de architectuur betreft. Het groeit uit tot een magnifiek meesterwerk met torenhoge torenspitsen. Na aankomst in de stad lopen we gezamenlijk naar het hart van de stad, waar de unieke okergele Kathedraal opdoemt. We krijgen de kans onze dag verder zelf in te

delen. Bij binnenkomst in de zeer grote kathedraal, vallen gelijk de prachtige glas en lood ramen op, die meerdere Bijbelse en historische gebeurtenissen weergeven. Ook de ramen waar je je eigen fantasie kunt laten gaan, worden door enkele dames een poosje bestudeerd. Als je naar boven kijkt word je getroffen door de hoogte. Het schitterende pijporgel siert de kathedraal en maakt indruk. Een zeer indrukwekkende en bijzondere kathedraal.



Na deze indrukken valt een kopje koffie in Café Blondel er lekker in. We zien hier meer dames. Daarna staat een bezoek aan de Marche Couvert op het programma. Ook hebben enkele dames een ritje met het treintje door de stad gemaakt, wat goed in de smaak valt.



Rond vier uur worden we weer bij de bus verwacht en vinden we al meerdere dames in het park waar de bus vlak bij staat. Hier zijn de foto's gemaakt van een groepje mensen die het samen mogelijk gemaakt hebben om deze reis te maken. Onze kanjers. Dank jullie wel.

Bij het diner laat Fred zien dat ook de horeca hem niet vreemd is. Samen met Willemien en Lammie wordt de soep, vanaf nu, uitgeserveerd. Super. Na het diner wordt er soms T.V. gekeken, anderen proberen te winnen bij een spelletje.

Een klein groepje gaat vaak nog even een wandeling maken langs de Moezel. Wisten jullie dat Willemien een grote schat aan plantenkennis heeft? Op een avond hebben we ongeveer 35 verschillende plantjes, bloemetjes en grasje geplukt, waarvan ze op drie na allen wist te benoemen. Deze drie waren snel op de telefoon te zoeken. Leuk om zo samen bezig te zijn.



Hennie Noorlag

Dag 4: Vianden en Beaufort

Donderdag 20 juni.

Om 9 uur zitten 41 vrouwen en 1 man weer fris en fruitig in de bus. Eerst het bruggetje wat elke dag weer spannend is, dan de poort nog. Zo dat hebben we weer gehad. Trijn vertelt over de gang van zaken en Emmy doet de dag spreuk van Toon Hermans over hoop:

*Geef elkander hoop
Dan gaat alles goed
Geef elkander hoop
Dat je elkaar ontmoet.
Niet met dure woorden
Een rede of een preek
Nee, zo maar bij de slager
Of in de apotheek.*



Onderweg gaan we door een aantal tunnels, de een nog langer dan de ander.

In Vianden gaan we met de stoeltjeslift naar boven. Je kan genieten van het uitzicht en koffiedrinken.

We hebben de tijd tot 2 uur dus heel veel van ons gaan nog even Vianden verkennen.

Enmaals weer in de bus rijden we naar Beaufort. Daar bezoeken we het Renaissanceslot uit de 17^e eeuw. Het slot heeft al de nodige verbouwingen en restauraties doorstaan. We worden in groepjes verdeeld en gaan van kamer



naar kamer.

Madame Linckels die 98 jaar oud is geworden, heeft daar gewoond met haar zoon die al overleden is. In elke

kamer voel je de aanwezigheid van de laatste bewoonster. Overal hangen of staan foto's en ook de zwarte telefoon met kiesschijf staat er nog.

Aan het einde van de rondleiding worden we op de Casséro-likeur getrakteerd, die daar gebrouwen wordt. Vervolgens gaat iedereen weer in de bus om terug te keren naar ons hotel.

Ali de Boer

Dag 5: Thionville en Fort Hackenberg

Vrijdag 21 juni.

We vertrekken om 9.00 uur met de bus naar Thionville, een pittoreske stad aan de oever van de Moezel waar je veel mooie gebouwen en bezienswaardigheden kunt vinden. Tijdens de rit heeft Emmy weer een korte dag spreuk voor ons. We konden op eigen gelegenheid de stad verkennen, eerst zoals gewoonlijk op een terrasje koffie gedronken en daarna de stad in. Helaas waren de meeste bezienswaardigheden tot 14.00 uur gesloten, maar geen nood, er was genoeg te zien en je kon, als je dat wilde, gezellig winkelen.

's Middags gingen we naar Veckring waar we Fort Hackenberg bezochten. Fort Hackenberg is het grootste opengestelde Fort van de Maginotlinie. De Maginotlinie was een Franse verdedigingslinie aangelegd tussen 1930 en 1938 op de grens met België, Luxemburg en Duitsland. Fort Hackenberg kon meer dan 1000 man herbergen. Het beschikt over 10 kilometer tunnel, munitie magazijnen, volledig ingerichte keukens, een krachtcentrale en afweergeschut. We kregen onder leiding van een gids



een rondleiding te voet in plaats van met het treintje door het Fort. De helft van de dames ging maar mee, omdat de voettocht te lang duurde.



Na de rondleiding nog een rit met het treintje door de tunnels gemaakt wat heel koud was, maar wel leuk. De andere helft van de dames ging terug naar de bus waar de chauffeur koffie voor hen heeft gezet.

's Avonds hebben we gezellig met elkaar voetbal gekeken, Nederland tegen Frankrijk. Het is 0-0 gebleven, het was een spannende wedstrijd. Het was weer een geslaagde dag.

Arendina Beuving, Jannie Makken, Hilly Geuzinge en Diny Kamman.



Dag 6: Trier

Zaterdag 22 juni.

Rond de klok van 9 uur vertrokken we richting Trier.

Zoals we van haar gewend zijn heeft Emmy weer een mooie spreuk voor ons.

*Luisteren is meer dan horen.
Luisteren is tijd durven verliezen.
De ander laten uitpraten.
Geen oplossingen geven.
maar stapvoets met de ander op weg gaan.
Niet jouw tempo opdringen,
maar het hare / zijne volgen.
Niet jouw antwoord geven,
maar haar het hare laten vinden.
In het luisteren ervaart de ander,
dat je van haar houdt.
Wie durft te luisteren voelt niet meer de dwang,
om de ander te verlichten, maar begint te geloven,
dat het luisteren zelf al licht is.*

Trier ligt in het westen van Duitsland, niet ver van de grens met Luxemburg. Samen met Worms is Trier de oudste stad van Duitsland.

De geschiedenis van de stad gaat terug naar de 16e eeuw voor Christus. Het



stond bekend als het tweede Rome.

Trier was ooit een van de belangrijkste handelssteden in het Romeinse rijk.

Tijdens de stadstour merk je hoe indrukwekkend Trier is.

De tocht begint bij de wereldberoemde Romeinse stadspoort Porta Nigra. Vervolgens leidt de route langs prachtige andere Romeinse bouwwerken, zoals het amfiteater, dat plaats bood aan 20000 toeschouwers.

Ook een indrukwekkend bouwwerk in Trier is de Sint Petersdom. Het is de oudste gotische kerk van Duitsland.

Verder reden we langs de Römerbrücke waar na 2000 jaar nog altijd auto's overheen rijden.

De tour ging ook langs het geboortehuis van de Duitse denker Karl Marx. Hij was een grondlegger van de arbeidersbeweging en een centraal figuur in de geschiedenis van het socialisme en het communisme.

De Romeinen hebben de wijn naar het gebied rond Trier gebracht. Tegenwoordig is de regio rond Trier vooral bekend van de moezelwijnen.

Heel bijzonder is de Hauptmarkt, dat is omringd door kleurrijke vakwerkhuisen en andere traditionele gebouwen.

Het was al met al een zeer indrukwekkend bezoek aan de stad Trier.



Imkiena Heeres

Dag 7: Vrije ochtend en Idar Oberstein

Zondag 23 juni.

Vanmorgen hoeven we gelukkig niet te haasten, we mogen uitslapen. Wel ontbijt tussen 8.00 en 10.00 uur en dat is weer goed verzorgd. Om 11 uur vertrekken we, als we ook even voor de lunch wat klaar gemaakt hebben.

Fred brengt ons weer via een mooie toeristische route naar een plek waar we kunnen picknicken. Op het terras van het betreffende klooster is het heel druk,



dus besloot een groep van ons om het "bermtourisme" van de jaren vijftig-zestig weer in te voeren. We zaten daar gezellig naast een fietspad met uitzicht op de Moezel. We hadden maar een half uurtje voor deze lunch en moesten al snel weer in de bus voor de verdere reis.



We rijden over een 2 km lange brug, die daar over de Moezel ligt.

We gaan vandaag naar Idar Oberstein naar een Edelsteen slijperij. Agaat wordt er al zo'n 200 jaar gedolven en bewerkt. Rond 1800 raakt de agaat uitgeput en om de slijperijen te behouden en de mensen aan het werk te houden worden er ruwe edelstenen vanuit Zuid Amerika geïmporteerd. De ambachtslieden uit Idar Oberstein waren inmiddels wereldberoemd geworden.

Via een andere toeristische route gaan we weer terug naar Wasserliesch. En voor de één na laatste keer weer door de poort en over het smalle bruggetje terug naar het hotel.

Waar we ons galgenmaal genuttigd hebben en na de maaltijd nog een poosje op het terras gezeten hebben.

Cok Talma

Dag 8: Terugreis

Maandag 24 juni.

Na een geslaagde week, was het moment van de terugreis weer aangebroken.

De weergoden waren ons deze week toch weer gunstig gezind: aangename temperaturen, wel regelmatig regenbuitjes, maar tijdens de buitenactiviteiten was het iedere keer weer droog.



Om 9.00 uur waren alle koffers weer ingeladen en moest Fred voor de laatste keer de lastige bocht over het bruggetje over de Albach nemen en onder het smalle tunneltje door. Dat was wel een applausje waard.

Door omleidingen was het niet mogelijk om een stop in een stad langs de route te maken en waren we al om 16.00 uur in Dorfgasthof Wissing in Altstätte, nog net in Duitsland, waar het diner werd geserveerd.

Maar, er was genoeg tijd voor een verfrissend drankje op het terras van het Gasthof, dat ons door het bestuur werd aangeboden.



Tijdens het diner werd onze chauffeur Fred namens de hele groep door Emmy in het zonnetje gezet en bedankt voor zijn voortreffelijke chauffeurs-, regel- en organisatorische kwaliteiten.

Na het heerlijke diner bracht Fred ons weer naar de uitstapplaatsen en ging ieder weer huiswaarts.

We kunnen weer terugkijken op een mooie en vooral ook gezellige vakantie.

Tot volgend jaar.

Cara van der Velde

Zo maar wat foto's van een mooie vakantie



