

Fietsdag 16 mei 2024

Donderdag 16 mei was het zo ver, de eerste fietsdag van 2024 ging van start.

20 vrouwen hadden zich opgegeven voor de fietstocht met startplaats Dwingeloo.

**vrouwen
van
Drenthe
commissie
alleenstaanden**



Om 10.00 uur was iedereen present en begon de dag met koffie, en natuurlijk gebak, op het terras van Grand Café de Brink.

Na de koffie begon de rit langs het mooie Dwingelderveld richting Spier. Vervolgens ging het naar Ruinen, waar bij restaurant Luning de goedverzorgde lunch voor ons klaar stond.

Na de lunch werd de tocht vervolgd richting Ansen. De zon, die de hele ochtend heerlijk had geschinen, was ondertussen verdwenen achter een wolkendeek, waar een spatje regen uitviel. De regen mocht eigenlijk geen naam hebben en we bereikten zo goed als droog Ansen, waar bij

theeschenkerij en kruidentuin de Groene Hof een heerlijk kopje thee werd ingeschonken.

Het was inmiddels droog geworden, maar onder dreigend gerommel ging het na de thee weer richting Dwingeloo.

Daar kwamen we tegen vier uur aan en werd de dag op het terras van Grand Café de Brink met een drankje werd afgesloten.

En, pas toen gingen de hemelsluizen open. De weergoden waren ons dus weer goed gezind.

We kunnen terugkijken op een mooie en gezellige fietsdag.



alleen en toch samen