

Verslag bus dagtocht 13 juli 2024

**Bestemming: Museumboerderij Staphorst en
Oude Ambachten en Speelgoedmuseum
Terschuur**



Op een buiige zaterdag morgen vertrokken we vanaf de parkeerplaats bij Spier met 54 vrouwen richting Staphorst.

We werden ontvangen met koffie en een Staphorsterrol. Tijdens de koffie werd het Staphorster Stipwerk gedemonstreerd.

Daarna werden we meegenomen worden voor een rondleiding door het Museum en kregen zo een indruk hoe vroeger in het dorp gewoond, gewerkt en geleefd werd.



Na het bezoek aan Staphorst stapten we weer in de bus en werden we door chauffeur Rinze via de mooie Veluwe naar het Oude Ambachten en Speelgoedmuseum in Terschuur gebracht. In het Ambachtenmuseum vind je een rijke verzameling van 160 ambachten, winkeltjes en compleet ingerichte werkplaatsen.



Het speelgoedmuseum laat speelgoed zien waar wij in onze jonge jaren mee zijn opgegroeid.

Na dit feest van herkenning reden we naar Terwolde waar we bij Brasserie Kriebelz de dag afsloten met een heerlijk "dekselse pannetjes" diner.

Om 20.45 waren we op de parkeerplaats bij Spier en ging ieder weer huiswaarts.

We kunnen terugkijken op een leuke en informatieve dag, ondanks het regenachtige weer.



alleen en toch samen