

We vormen vaak onze mening over vluchtelingen door wat we tegenkomen in het nieuws en op internet. Maar welke mensen zitten er achter al deze berichten? Hoe is het om alles en iedereen achter te laten en in Nederland een nieuw leven op te bouwen? Vluchtelingen zijn in Nederland vertegenwoordigd in alle lagen van de maatschappij, misschien ook binnen uw vereniging of in uw omgeving. Toch komt hun persoonlijke verhaal niet vaak aan de orde.

Hoor zelf het verhaal van een vluchteling.

VluchtelingenWerk organiseert met het project 'Bekend maakt Bemind' door het hele land ontmoetingen met vluchtelingen. Zodat u in gesprek kunt gaan met een vluchteling en zijn/haar persoonlijke verhaal kunt horen.

Voor meer informatie kunt u klikken op deze link [www.vluchtelingenwerk.nl/bekendmaaktbemind] of de bijgevoegde flyer bekijken.

Mogen wij eens langskomen?

Om de mogelijkheid te bieden verder kennis te maken met het thema Vluchtelingen en met een persoonlijk verhaal van een vluchteling, willen wij graag langskomen om een voorlichting bij uw vereniging(en) te geven. Wij zullen vooraf overleggen hoe we de voorlichting aan kunnen laten sluiten bij uw situatie. Ons programma kan ook worden aangeboden als aanvullend onderdeel of als workshop bij een bijeenkomst.

Wij kunnen eventueel nog voor de zomervakantie iets inplannen, maar we kunnen ook een voorlichting verzorgen in de maanden september, oktober of november. Aan ons programma zijn geen kosten verbonden.

Graag zouden we de mogelijkheid van een voorlichting met u bespreken. Onderstaand vindt u onze contactgegevens.

Hartelijk bedankt alvast, we hopen van u te horen.

Met vriendelijke groet,
Namens Vluchtelingenwerk Noord-Nederland,

Amina Mohamed en Erna Muller,
Regionaal projectmedewerker en projectleider van Bekend maakt Bemind

E: bmbnn@vluchtelingenwerk.nl

T: 06-30600795

**Praat je met mij?
Of over mij?**

Maak zelf kennis met een vluchteling op je school, werk of vereniging

Project Bekend Maakt Bemind

VluchtelingenWerk Nederland

Ontmoetingen zorgen voor meer begrip

Vluchtelingen. Mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en onderdrukking. Die ons vragen om bescherming. Mensen uit een vreemd, ver land. We horen en lezen erover, en vormen vaak onze mening door wat we zien in het nieuws en op internet.

Laten we elkaar ontmoeten
Maar welke mensen zitten er achter al deze berichten? Vaak lijken ze meer op ons dan je denkt. Gewone mensen die een gewone baan hadden, met gewone hobby's. Die net als wij het beste willen voor hun gezin. Iets willen bijdragen aan de maatschappij. Daar kun je allemaal achter komen als je met elkaar praat. Want dan is een vluchteling niet meer alleen een nieuwsbericht, maar een mens. Net als jij en ik.

Wanneer komen we langs
Zet jij je in voor een vereniging, werk je bij een onderwijsinstelling of ben je vanuit je bedrijf geïnteresseerd?

Dan zouden wij het leuk vinden om langs te komen. Een medewerker van VluchtelingenWerk en een vluchteling. Om te vertellen, ervaringen uit te wisselen, te lachen en te verbazen. En er zo achter te komen dat we allemaal maar mensen zijn, met vergelijkbare dromen.

Neem contact op
Heb je een uurje de tijd voor een bijzondere ontmoeting? Dan maken we graag een afspraak. Neem contact met ons op via: www.vlwnn.nl of mail naar: bmbnn@vluchtelingenwerk.nl

VluchtelingenWerk Nederland

VluchtelingenWerk Nederland komt op voor de rechten van vluchtelingen en helpt hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland.

ADMI VluchtelingenWerk Nederland