

Dames,

Afgelopen donderdag, 9 april, zijn wij met 11 sportieve dames van de afdeling Beilen in de mist vertrokken voor de maandelijkse wandeling dit keer in Zuid Laren. Bij aankomst bleek het een hele tour te zijn voor een plekje voor de koffie want het was een hele drukte. Totaal hebben er maar liefst 275 dames meegedaan. Na de koffie begonnen aan de wandeling . Het was een mooie route van 8km en 12 km. De sponsors waren ook aanwezig onderweg om ons te verrassen. Het weer heeft ook goed meegewerkt want het zonnetje kwam er al gauw door dus het was heerlijk wandelweer. De soep konden we ook na afloop lekker buiten op eten. Al met al een mooie en vooral gezellige wandeling.

De dames uit Beilen vonden dat ze na deze prestatie 's-avonds wel een lekker hapje eten bij de pizzeria verdiend hadden. Hier hebben we een gezellige avond gehad met elkaar en natuurlijk heerlijk gegeten.

Dit was echt een vrouwen dag, voor herhaling vatbaar dus volgende maand gaan we weer met elkaar richting Drijber.

