

Wandelen in Drenthe

Dit jaar hebben we, al wandelend, weer volop kunnen genieten van onze mooie provincie. Elke 2^e donderdag van de maand hebben we weer gewandeld vanuit een ander dorp. We hebben gewandeld in Dalen, Veendijk, Westerbork, De Wijk, Ruinerwold, Donderen/Bunne/Winde, Zuidwolde, Havelte, Zuidlaren, Dwingeloo, Norg en Holthe. Gemiddeld hebben we met 18 personen 8 of 12 km gewandeld. Het weer was ons steeds gunstig gezind en de opgave kwam een paar keer uit boven de 300 deelnemers!! Dit jaar zijn we met de wandelgroep op 7 april naar de Pizzeria in Beilen geweest, wat weer erg gezellig was. Ook in 2016 is niemand in aanmerking gekomen voor het bloemetje, bestemd voor diegene, die alle keren heeft mee gewandeld, hoewel er maar 3 personen 1 keer een wandeling hebben gemist. In 2017 gaan we weer enthousiast van start en natuurlijk hopen we dat er meer leden van de Vrouwen van Nu Beilen met het wandelvirus besmet zullen raken.....

Aly Krol