

Verslagje van de leen en leesclub 2018.

Het leesclubje is begonnen in mei 2015. We zijn begonnen met het lezen van Indische boeken en vervolgens zijn we andere boeken gaan lezen.

Vrijblijvend kan men 1 euro geven voor de kinderbieb in Indonesie, Sukabumi.

In 2018 zijn we boeken gaan lezen die een ieder van ons te berde kon brengen.

Ons groepje bestaat uit 12 mensen, waarvan de meesten fysiek aanwezig zijn, maar we hebben ook lezers op afstand, mensen die graag willen komen maar door omstandigheden zoals werk of op de kleinkinderen passen er niet bij kunnen zijn. Via e-mail laten zij weten wat zij van het boek vinden.

We komen elke eerste dinsdag van de maand bij elkaar op de Witte Bergen no 50. In Ijhorst. Van vanaf 14.00 tot 16.00 uur of langer als we nog niet uitgediscussieerd zijn.

Soms slaan we 1 of 2 maandjes over als we op vakantie zijn.

Wie komen er allemaal?

Ria Venekamp, Gonda Ier, Anneke van der AA, Deli Verlaan, Gerrie Bosman, Margriet Jansz, Wil Kapel, Annelies Reemer, Lia Slomp, Joke Verweij en Thiesia Waldeck

Hier de lijst met gelezen boeken van dit jaar.

Gerbrand Bakker De Omweg

Sarah Mc Loy

De bakkersdochter

Arthur Japin Kolja

Pieter Waterdrinker

Tsaikovskistraat 40

