

Verslag wandeling Fort de Roovere.

Onder leiding van de gids Mike Mulder hebben we op donderdagmiddag 22 oktober een prachtige wandeling gemaakt door het gebied van de West Brabantse Waterlinie en Fort Roovere.

Dit Fort is de grootste van de vier forten en is vernoemd naar Pompejus de Roovere. Hij was burgemeester van Dordrecht, lid van de Raad van State en door de Staten van Holland aangewezen om de bouw van de fortificaties te begeleiden. De omtrek van Fort de Roovere bedraagt 840 meter, met een binnenterrein van 100 x 100 meter. De wallen zijn acht tot tien meter hoog en de gracht is anderhalve meter diep. Fort de Roovere is het best bewaard gebleven. Toen de forten nog in gebruik waren voor de verdediging, waren de binnenterreinen bebouwd. De soldaten verbleven in houten barakken en er zijn aanwijzingen dat in een barak een kerkje was ondergebracht. Op de terre stond ook een stenen kruithuis. De commandant woonde in een stenen huis, de commandantwoning op Fort de Roovere. Dit fort is in 2010 het meest hersteld naar de vorm zoals die in 1628 en na 1747 was. In de binnen- en de buitengracht is het water teruggebracht. De ingang van het fort ligt aan de Ligneweg, maar speciaal voor wandelaars is aan de kant van de oostwal van het fort een 'loopgraaf door het water' aangebracht. Wandelaars kunnen daardoor in de zomermaanden door de gracht lopen, zonder natte voeten te krijgen. Deze doorsteek is historisch en vestingbouwkundig niet verantwoord, maar ze voegt wel een bijzonder aansprekend element toe aan de beleving van de linie. Het was inderdaad een vreemde gewaarwording om dóór het water te lopen. Mike vertelde ons dat hier ooit 27.000 man gelegerd waren op een qua structuur veel opener gebied dan nu. Nu konden we genieten van de prachtige herfstkleuren van bomen en struiken.

Voor meer uitleg over dit gebied: www.vriendenwbwl.nl