

Beste dames,

Toen ik nog thuis woonde was mijn moeder lid van de Plattelands Vrouwen. Dan wordt ze bestuurslid en neemt mij af en toe mee naar een avond. Het was in Avenhorn of Grosthuisen. Ik genoot van zo'n avond. Toen ik trouwde en in Berkhout kwam wonen hoorde ik dat hier ook een afdeling van de Plattelandsvrouwen was. Na een poosje ben ik hier lid geworden. Samen met Ant Coevert.



De ene avond was in Bobeldijk en de andere in Berkhout. We gingen veel lopend heen. We waren blij dat we lid waren. Na een aantal jaren kwam ik in het bestuur. Na 6 jaar ging je er dan uit. Later heb ik er nog eens 6 jaren in gezeten. Je had dan vooraf een avond met het bestuur om te praten

over wat er gebeuren moest. Ik deed toen de financiën. Het klopte toen een keertje niet. Ik kwam er zelf niet uit. Helie, mijn dochter, heeft het toen nagekeken en heeft de fout gevonden. Gelukkig maar!



Ik heb altijd genoten van de avonden. Ik ben nog steeds lid. Het is fijn dat het nog altijd bestaat. Ga zo door met de leden!

In de tijd dat ik in het bestuur zat waren er meer leden. Het is nu iets minder. Er zijn nu meer dingen waar dames heen willen. Maar een mens kan niet alles doen, maar alla!

Ga zo door Vrouwen van Nu!

Succes van Tini Bregman!

Ik geef de pen door aan Evelien Bottema.