

Beste Vrouwen van Nu.

Krijg ik zomaar de pen doorgegeven van Irma.
Het zal niet lukken om niet in herhaling te vallen. Ook in onze
familiesituatie viel alles stil.
Na de schrik en bezorgdheid kwam het ongeloof, wat overkomt
ons.
Wat waren we dankbaar dat we konden genieten van ons huis,
tuin, wandelen, fietsen door het prachtige West-Friesland. Dus
voor ons viel het allemaal nog wel te doen zeker als je leuke
hobby's hebt o.a. quilten. Dan vliegen de dagen voorbij.



In onze familie waren er nog wel een paar zaken die veel aandacht kregen.
Onze zoon heeft een huis gekocht, een zgn. klushuis.
Wij hebben een auto met een trekhaak en onze zoon heeft een aanhangwagen.
Nou dan kan het feest beginnen. Papa en Mama zijn handig in het klussen dus alle hulp
werd en wordt dankbaar aanvaard!
Wel allemaal erg zwaar en vuil werk, maar met oude kleren, handschoenen en
mondkapjes gaat het de oudjes nog aardig af. Nog steeds gaan we naar de stort en het
is nog lang niet klaar.

Ook iets heel anders speelde zich in de tussentijd af.
Manlief schrijft een boek en de voltooiing valt in het vroege voorjaar.
Heel erg spannend; want het is geen roman maar een nogal specifiek boek met veel
gegevens, data's/ foto's/ namen/ geraadpleegde literatuur. Kortom het moet natuurlijk
wel kloppen. Alles klaar, prefect gedrukt en het is een hele mooie uitgave geworden.



Helaas kon het niet in juni gepresenteerd worden, dan
maar in september.

In de tussentijd gebeurde er aan onze stranden veel
ongelukken in de gevaarlijke zee,
En het boek gaat over REDDERS!
Toevalligheden leiden tot een interview en artikelen in
verschillende dagbladen. Daardoor was de presentatie in
september een mooie afloop van een langdurig proces.

Deze gebeurtenissen hebben helemaal niets met Vrouwen van Nu te maken maar heeft ons de afgelopen maanden flink beziggehouden.

De Corona ontwikkelingen zien er niet zo goed uit, zeker wat betreft de groepsbijeenkomsten op allerlei gebied. Dat heeft mij ertoe gebracht om o.a. van V.v.N. jammer genoeg afscheid te nemen. Diegenen die ik ondertussen heb leren kennen wens ik het allerbeste en wie weet tot ziens.

De pen geef ik aan Ida de Jong.

Hartelijke groeten, Marianne van der Neut.

we houden
contact
vrouwen
van nu 