

Even voorstellen!

Mijn naam is Evelien Bottema en ik ben al lid van de Vrouwen van Nu sinds 1964. Ik woon met veel plezier aan het Oosteinde 48 in Berkhout. Ik heb drie kinderen en zeven kleinkinderen tussen de vijftien en vijftientig jaar, waarvan er nog vijf studeren in respectievelijk Amsterdam, Haarlem, Leeuwarden, Enschede en Eindhoven.

STUDEREN...



De eerste lockdown heb ik niet zo naar gevonden, het was prachtig weer, een mooie schone blauwe lucht en ik heb een hele grote tuin waar ik veel tijd in doorgebracht heb. Ik ben een bevoorrecht mens, want mijn broer houdt iedere week die tuin bij en mijn dochter het huis en zij doet ook de boodschappen. Dat is echt heerlijk,



Maar nu is er de tweede coronagolf, erger dan de eerste. Er zijn weer veel beperkingen. Gezellig op een terrasje zitten of uit eten gaan is er niet meer bij.



Met de clubjes is het helaas ook afgelopen zoals de kunstclub, de leeskring en de gymnastiek.

Van de Vrouwen van Nu kreeg ik aardige attenties, zoals een puzzelboekje en een grote mooie pompoen, erg leuk!

Ik hoop dat we elkaar weer snel kunnen zien!

Ik geef de pen door aan Elly Ootjers.