

Wat een jaar hebben we achter de rug!!

Wat een geduld moeten we hebben tot we weer een "normaal" leven kunnen leiden.

Het afgelopen jaar heeft een behoorlijke aanslag gepleegd op ons uithoudings- en relativiseringsvermogen. Vorig jaar maart werd onze kleindochter 4 jaar en toen de eerste lockdown een feit was, waren we nog zo optimistisch om te zeggen "dan vierden we haar verjaardag toch met Pasen!", niet te weten dat ook haar 5^e verjaardag zonder visite van opa en oma gevierd zou moeten worden. Gelukkig hebben we over onze gezondheid (de cardioloog was tevreden over het hart van mijn man en hij hoeft pas over een jaar terug te komen) en die van onze twee zonen (met aanhang) en drie kleinkinderen geen klagen.

Wij slijten onze dagen door te puzzelen (ik m.n. cryptogrammen), te lezen, te fietsen door het mooie Westfriesland, een gezelschapsspelletje te doen en uiteraard de gewone huishoudelijke taken uit te voeren.



Vorig jaar zomer zijn we nog een paar keer in een hotelletje in Nederland geweest en daar de omgeving per fiets verkend, maar aangezien de restaurantmogelijkheden in de hotels nu ook gesloten zijn, is dat er niet meer van gekomen. Hopelijk komt daar snel verandering in, zodat we weer eens wat andere muren kunnen zien.



Verder heeft het Coronavirus de genadeklap gegeven voor het kerkkoor (uit Hoorn) waar wij 40 jaar actief bij betrokken waren (mijn man als dirigent en ik als zangeres en actief binnen de liturgievoorbereiding en uitvoering). De sociale contacten en spirituele diepgang daarvan mis ik behoorlijk.

Gelukkig zijn wij allemaal gezond.

Gelukkig kunnen wij wekelijks de plaatselijke horeca ondersteunen.

Gelukkig heeft onze jongste zoon, na twee en een half jaar gewerkt te hebben als pakketbezorger bij Post NL, eindelijk een baan gevonden in zijn vakgebied (hij is archeoloog).

Gelukkig is de lente in aantocht.

Hopelijk kunnen wij als Vrouwen van Nu elkaar in ieder geval in het nieuwe seizoen in september weer regelmatig ontmoeten!



Ik geef de pen door aan Tine Krijnen.

we houden
contact
vrouwen
van **nu** 