

Verslag Paasstuk

Woensdagavond 12 april 2017 hebben we met de tuinclub van de Vrouwen van Nu een paasstuk gemaakt in de Raat.

We waren met 20 dames.

Fennie heet iedereen van harte welkom.

Ze gaat in op de veranderingen van de feestdagen, die we in ons land kennen, zoals Zwarte Piet en Sinterklaas, de Kerstdagen, Palmpasen en nu Pasen, dat onze eeuwenoude tradities en cultuur worden aangetast.

Van een minderheid die de meerderheid in ons land de wil opleggen omdat hun geloof anders is en zij onze cultuur niet aanvaarden.

Waarom geven we alles weg? Waarom moet alles anders? Zijn we zo soft? Hopen dat we in de toekomst onze oude tradities vast kunnen houden.

Ze leest een gedicht over Pasen voor.

Na de koffie met wat lekkers en natuurlijk paaseitjes gaan we aan de slag.

We maken een lang stuk, aan de onderkant vol gestoken met klimopblad, pachysandra en buxus.

Dan brengen we aan de zijkanten beregras aan in de vorm van een boot.

Aan de uiteinden gekruist en met touw gebonden.

Daarna worden de bloemen, **gele fresia's** en de mooie paarse bloemen

Lisianthus russellianus in de lengte in het stuk gestoken.

***Lisianthus* heet tegenwoordig *Eustoma*.**

Ook werden de bruine eierschalen met de paarse bloemen gevuld.

Een mooie bruine kip op een nestje van hooi, een paar gele kuikentjes en wat bruine veertjes sierden het stuk op.

Na een drankje en een paar warme hapjes sluit Fennie af, bedankt iedereen voor hun komst en wenst namens de commissie iedereen een fijne Pasen en wel thuis toe.

Fennie Oostra.