

Beste Vrouwen van Nu,

Gré Schaafsma gaf mij de pen door om een verslag te schrijven. De laatste avond van Vrouwen van Nu kon ik er helaas niet bij zijn. Daarom is het voor mij heel lang geleden dat we elkaar hebben ontmoet.

Door de corona viel voor mij ook alles weg. De leesclub stopte en is nog niet begonnen, de tuinclub, heel jammer dat we deze zomer er niet op uit konden. Er waren zulke leuke uitstapjes gepland. Wel heb ik met een vriendin tuinen bezocht van de Groene Route en hebben we in groepjes elkaar ontmoet. De schilderclub is sinds kort weer begonnen, maar op afspraak en met minder mensen.

Ook stopte de ballet- en operavoorstellingen bij de Vue. Daar genoot ik zo van. We gingen dan ook meestal er voor of er na uit eten. Wel heb ik de eerste film weer gezien, de beentjes van St Hildegard.

Wat was ik blij met mijn tuin toen corona uitbrak. Daar heb ik heerlijk van kunnen genieten en er in gewerkt.

Het was wel een mooie zomer, maar voor mij soms veel te warm.

Toen de corona pas begon en er te weinig mondkapjes waren, heb ik samen met burens heel veel mondkapjes genaaid voor de buurtzorg en wat tehuizen etc. Een buurvrouw die niet naaide bracht ze telkens weg en nam dan weer band en stof voor ons mee terug. Zo deed iedereen zijn best hier in de buurt.



Ik mocht van mijn dochter in het begin geen boodschappen doen, dus deed zij ze voor me. Dat was natuurlijk heel lief maar na een paar weken wilde ik ze zelf doen. Dan ging ik tussen 7 en 8 naar AH.

Dit voorjaar zou ik met beide dochters naar Spanje. Dat ging natuurlijk niet door. Een vriendin vroeg of ik meeging naar Texel. Daar hebben we een ruime week heerlijk gefietst en gewandeld. Het weer zat dan ook mee.

Vorige week ben ik een paar dagen, toen het net zo warm was naar Loosdrecht geweest met mijn oudste dochter. We hadden een bootje gehuurd, het was heerlijk op het water. We hebben ook langs de Vecht gefietst. Wat is Nederland toch mooi! Met mijn jongste dochter heb ik op de Veluwe gefietst toen juist de hei zo mooi paars was.

De eerste weken van de corona zag ik mijn kleinkinderen niet, maar hebben we veel beeldbellen gedaan. De jongste kleinkinderen zijn 14 (tweeling) geworden, maar daar kon ik helaas niet heen. Ze zaten in quarantaine omdat een vriendin van mijn kleindochter corona had. Toen dat over was heb ik samen met haar moeder voor de kleindochter een

high tea gemaakt, die ze samen met een paar vriendinnen mocht opeten. De kleinzoon regelde zelf iets.

Nu zie ik ze weer maar we knuffelen nog niet (omdat ze op school vlakbij heel veel pubers komen) wat ik vreselijk mis.

Helaas loopt corona weer op, dus dat blijf ik goed in de gaten houden. Vorig jaar nam ik nog vaak de bus naar Amsterdam met een vriendin en bekeken dan een hoop leuke dingen zoals tuinen, musea enz. We hadden het er laatst over om dat weer eens te doen. Maar nu Amsterdam weer zo'n brandhaard wordt blijven we maar weer hier in de buurt.

Afgelopen woensdag ben ik samen met een vriendin begonnen met een cursus Salsa for one. Dit was heel erg leuk en ik hoop ook dat dit dus door kan blijven gaan.



Ik wens iedereen veel gezondheid en hoop dat we weer snel bij elkaar kunnen komen. Ik geef de pen door aan Marianne van der Neut.

Hartelijke groeten,  
Irma Klok