

Verslag herfststuk 1 november 2017

Fennie heet ons welkom en leest een gedicht voor **herfstgedachten**.

Wij gaan eerst aan de koffie /thee met cake.

Er waren 20 dames aanwezig waaronder 3 gastdames.

De dames van de commissie hadden het bloemstuk al gemaakt, zo hadden wij een mooi voorbeeld op tafel staan.

Op onze schaal kregen wij een oasisring.

Deze gingen we eerst opmaken met verschillende soorten groen en gekleurd blad (Amber). Toen dat klaar was gingen we de krans verder opmaken met (eikels- kastanjes-malusappeltjes - bessen- klimopbolletjes).

Verder kregen we nog één mooie bloem (protea), hortensia en een sliert kerstklimmers (Diplocyclos).

Deze gingen we allemaal verwerken in de krans.

Als laatste kregen we een glas (weckflesje) met een mooie kaars in herfstkleur die we in de opening van de krans zetten.

Het was een gezellige avond en we gingen tevreden naar huis met een mooi herfststuk.

De gastdames zijn gelijk lid geworden van de tuinclub.

Dank aan de commissieleden: Fennie, Miena, Jantje en Geesje.

Jantje Drenth

