

GOUDA 20 NOVEMBER2019

Dit keer op een woensdag zijn we met 10 dames naar Gouda geweest.

Via Hoofddorp naar Duivendrecht, helaas was de trein die wij wilden hebben stuk.

Dus moesten wij een half uur wachten. Lekker even een bak koffie gehaald en toen op naar de trein.

Onze gids van het gilde, Jacoline Brak, stond ons op te wachten bij het station in Gouda.

Zij heeft ons eerst naar ons restaurant gebracht waar we even koffie konden drinken en naar de toilet konden gaan.

Daarna zijn we op pad gegaan. Ze heeft ons veel laten zien en verteld. We gingen ook het stadhuis van Gouda in. Normaal kom je er niet zo makkelijk in want het wordt vaak voor conferenties gebruikt. Maar het is een prachtig gebouw.

Ze kon ons een hoop hierover vertellen.

Rond half 2 zijn we weer terug gegaan naar het restaurant en hebben daar met z'n allen heerlijk geluncht.

Na de lunch heeft onze gids ons nog een stukje Gouda laten zien tot en met de St. Janskerk.

Het was onderhand wel 3 uur.

De bedoeling was dat we de kerk nog in konden gaan maar verschillende dames vonden het wel genoeg en moesten s avond ook nog weg. Dus dat is voor een andere keer.

Hier hebben we afscheid genomen van de gids, die voor ons nog heerlijke Goudse Stroopwafels had.

Deze hebben we in de trein op gegeten.

Rond 5 uur waren we weer moe maar voldaan terug in Hoofddorp.

Was een leuke en gezellige dag.

Op naar volgend jaar.

Thea en Elly