

Verslag van de fietstocht.

Donderdag 1 september was onze jaarlijkse fietstocht.

We vertrokken met 28 dames om 9.00 uur vanaf Zonna.

Via het Brunstingerveld kwamen we in Oranje voor de koffie, natuurlijk met gebak.

Toen ging het via Smilde richting Appelscha door het bos naar Oude Willem.

In Diever hebben we de lunch gebruikt.

Daarna namen we een kijkje bij de boerderijwinkel "diverse pluimage" met brocante, kleding etc. en een prachtige tuin.

Hierna via Leggelo, Geeuwenbrug en Eemster naar Lheebroek.

Bij pizzeria, koffie en ijssalon "IL Rustico" werden we getrakteerd op thee met een wafel met warme kersen of aardbei met ijs en slagroom.

Heerlijk en mooi vol.

Daarna huiswaarts en hadden we ongeveer 50 km. op de teller.

Een fijne fietstocht en mooi weer.

Reiscommissie hartelijk bedankt.

Vriendelijke groeten Aaltje Gerding.