



www.vrouwenvannu.nl/drenthe
info@gschonewille.nl

VERSLAG BUITENSCHILDERDAG OP 31 MEI 2017

Op 31 mei hebben we met 7 dames geschilderd in de tuin van Henriette Fliek. Henriette is lid van de afdeling Dalen en heeft een prachtige tuin. Zij maakt heerlijke dingen van eetbare wilde planten en heeft ook haar eigen bijen.

Wij werden 's morgens hartelijk door haar ontvangen met koffie en brood met eigengemaakte jam en honing van haar bijen.

Na de koffie maakten we een rondje door haar tuin om een plekje te vinden. Ondertussen vertelde Henriette allerlei dingen over haar tuin.

Daarna konden we een plaatsje zoeken om de schilderen. De één zocht een plaatsje in het bos om de bomen te schilderen, de ander schilderde het landschap vanuit haar tuin, een mooie bloem van de rododendron, de vijver of een prachtige hosta.

Rond de middag genoten we van onze zelf meegebrachte lunch op het terras en daarna weer aan de slag.

We sloten af met een kopje thee met geleibrokjes van kweeper (ook zelf gemaakt door Henriette) en tamme kastanjes (van eigen boom), gedoopt in haar honing.

Henriette werd bedankt met een bloemetje, een schilderij van een plekje in haar eigen tuin en een paar zelfgemaakte kaarten van één van de deelnemers.

Wij kregen van haar allemaal een potje honing van eigen bijen mee naar huis.

Het was een prachtige zonovergoten dag en iedereen ging dan ook voldaan naar huis met de vraag: volgend jaar weer?

Henriette heel hartelijk bedankt voor deze fantastische dag.