

MAURITSHUIS IN DEN HAAG 29 Oktober 2019

Na een periode van rust zijn we met ongeveer 17 dames naar het Mauritshuis in Den Haag geweest.

Afgesproken op het station in Hoofddorp en in Nieuw Vennep kwamen er nog twee bij.

Vanuit het station Den Haag centraal was het ongeveer 10 minuten lopen.

Eerst koffie maar daar hadden we niet zoveel tijd meer voor.

De dame die ons ging rondleiding stond al klaar en die had hierna nog een rondleiding dus uitlopen ging niet.

Dus koffie op hup naar de hal beneden.

Zij heeft ons door het gebouw geleid. Helaas mochten er maar uiterlijk 15 dames met de rondleiding mee. De anderen zijn op zich zelf wezen lopen.

Het was erg druk in het museum en daardoor ook wel wat rommelig.

Ze vertelde wel heel veel en het was weer een leuke dag.

Na afloop hebben we in het restaurant van het museum geluncht.

Deze was erg goed verzorgd.

Lekkere broodjes, melk en jus d'orange stonden op tafel.

Na de lunch wilden er een aantal nog even door het museum en het winkeltje lopen.

We spraken om 3 uur af beneden in de hal en toen zijn we weer richting het station gelopen.

Ook dit was weer een geslaagde dag.

Op naar de volgende keer.

Elly en Thea