

Hallo allemaal,

Net als Margreet woon ik op het Oosteinde. In maart 2017 zijn mijn man en ik verhuisd van de Grote Waal naar ons mooie plekje aan het Wijdte op 108-A. Als geboren Amsterdamse was in 1979 de stap om te verhuizen naar Westfriesland groot maar ik zou geen dag meer terug willen naar 'de grote stad'. We fietsen en wandelen veel en genieten van de prachtige dorpen. Zeker nu ik gestopt ben met betaald werken. Mijn man Kees, ict-er, werkt sinds 16 maart thuis en gaat van de zomer als hij 65 wordt ook met pensioen. Onze twee zoons Erik en Jeroen zijn al jaren de deur uit. Zij wonen met hun gezinnen in Hoorn en Overveen.



Als ik had geweten
dat kleinkinderen
zo leuk waren,
dan had ik die
eerst genomen!

Hobby's heb ik genoeg maar vaak tijd tekort. Zeker als onze drie schatjes van kleinkinderen (2,4 en 7 jaar) komen logeren. Maar daar maak ik met liefde tijd voor.

Als vrijwilliger ben ik 9,5 jaar actief geweest bij de Teken/schilder Open Inloop in de Grote Beer. Ik schilder er nu nog op woensdagochtend.

Met het voorlezen in de bieb in De Goorn ben ik vanwege het virus tijdelijk gestopt. Wel heb ik wat biebtassen op de fiets weggebracht.

Bij onze Vrouwen van Nu ben ik met Waltraud, Trudy en Joke de groep "De Tuinvrouwen" begonnen. We hebben ondanks de Covid-19 beperkingen met elkaar een aantal open tuinen bezocht.

Omdat de Oranjevereniging Berkhout ter ziele was, heb ik vorig jaar samen met Stephanie Strijker het stokje overgenomen van het vorige comité. Wij hopen dit jaar, samen met hopelijk een aantal vrijwilligers met een Oranje hart, weer een leuke Koningsdag te kunnen vieren.

Hobby's: Yoga, piano spelen, zwemmen, line dance, naar de bios en musea gaan, lezen, legpuzzels maken en tuinieren. De tuin is sinds deze zomer af dus dat is genieten. Mijn oude hobby kleding naaien heb ik ook na jaren weer opgepakt.



Ik ben laatst (op gepaste afstand) naar de bioscoop op het Oostereiland geweest. De film "The Singing Club", met een lach en een traan, is een aanrader. In november ben ik met Kees naar het Anne Frank huis geweest. We waren er al om half 10 en hoefden dankzij het tijdslot niet te wachten ipv in de lange rij te staan die er normaal gesproken is. Na een wandeling door de binnenstad zaten we om half 1 weer in de bus naar huis. Prima te doen.

We halen met regelmaat maaltijden af bij onze lokale horeca.

We kunnen al met al nog best veel wèl doen.



Fijn feestdagen in goede gezondheid voor allen.

Aan wie geef ik de pen door?

Aan Renie Lindenkamp!



we houden
contact
vrouwen
van nu

Lucia Spitteler.