



Meisjes van Atatürk, zonen van de sultan – Betsy Udink

Dit boek verscheen meer dan een jaar geleden, maar is door de ontwikkelingen in Turkije opnieuw actueel. Journaliste Betsy Udink woonde er jaren en licht de sluier van een complexe realiteit. Samen met haar dring je diep door in denk- en gedragspatronen die wij niet kennen. Atatürk (1881-1938), de eerste president van de republiek Turkije, wil breken met het ouderwetse en verlammeende beleid van de sultans. Hij zet in op wetenschap en vrouwenemancipatie, godsdienst moet plaatsmaken voor rede. Maar hij blijkt een narcistische dwingeland die nooit zal accepteren dat een vrouw op dezelfde hoogte staat als hijzelf. Ook Öcalan, leider van de PKK en grootste vijand van Atatürk, Erdoğan en Gülen zijn geen geëmancipeerde mannen. Topjournalistiek die leest als een roman.

Atlas Contact, € 21,99