

**Waar blijft die dokter nou?**  
**Selma Mogendorff**

In korte, prettig leesbare verhalen vertelt Selma over haar werk als huisarts. Gedurende 30 jaar was zij vertrouwenspersoon voor haar patiënten en nauw betrokken bij moeilijke en verdrietige situaties. Met veel passie oefende ze haar vak uit. Ze vertelt open over haar onzekerheden, emoties en gevoelens, er moesten keuzes worden gemaakt die niet altijd gemakkelijk waren. Er zijn onverwachte, hilarische en zeker ook spannende situaties, er werd gehuild maar ook vaak gelachen. Dat ze ook zwangerschappen en bevallingen begeleidde maakte haar werk extra mooi en als ze vertelt hoe ze door wind en weer erop trok als haar dat gevraagd werd krijg je steeds meer respect voor Selma.

Een prettig boek, de moeite waard om te lezen.

