

TLV

Recepten en verhalen uit Tel Aviv

Jigal Krant

Wat een prachtig boek is TLV van Jigal Krant! Omschreven als een mix van een kookboek, leesboek en reisboek in één en dat is precies wat het is. Prachtig vormgegeven met schitterende foto's en verhalen. Jigal neemt je mee op een ontdekkingsstocht door zijn tweede thuis, Tel Aviv. Je ontdekt niet alleen de heerlijke Joodse keuken, maar krijgt er ook de verhalen en plekken in Tel Aviv bij waarmee het boek en haar gerechten haast tot leven lijken te komen, waardoor je zin krijgt om het zelf ter plaatse te gaan ontdekken. De recepten in het boek zijn over het algemeen voor de gemiddelde kok prima te doen, al zal je soms even op zoek moeten naar bepaalde ingrediënten die in de Nederlandse keuken minder gebruikelijk zijn. Een absolute aanrader voor liefhebbers van de joodse keuken die meer willen dan de standaard shoarma en hoemoes.

