

Elise's Parijs

Frieda van Essen

Er zijn talloze boeken geschreven over reizende mannen en ook Britse en Amerikaanse vrouwen hebben veel geschreven over hun reizen. Over de reizen van Nederlandse vrouwen is maar weinig bekend, terwijl er wel degelijk vrouwen reisden. Met haar serie Reislustige Vrouwen wil Frieda van Essen daarin verandering brengen. Ze begint met de reis van Elise van Calcar in 1858 naar Parijs.

Het boek is opgebouwd uit korte anekdotes, gebaseerd op het reisverslag van Elise en leest haast als een tijdschrift. Levendig worden alle indrukken van Elise's eerste ervaringen in Parijs beschreven, voorzien van prachtige illustraties en beeldmateriaal uit die tijd. Je waant je tijdens het lezen echt even in die tijd in Parijs en leert van alles over de heersende mores van 1858 in de wereldstad die Parijs toen ook al was. En dat alles vanuit het perspectief van een sterke Nederlandse vrouw. Het maakt mij nieuwsgierig naar de andere delen van de serie, waarover later meer informatie volgt op www.reislustigevrouwen.nl

