

Terugblik

"Mijn jeugd in het Muiderslot", was de titel van de lezing van 13 februari.

Liza Louwerse-Reder is in februari 1945 geboren op het Muiderslot en hoe dat zo kwam vertelde ze ons, ondersteund door een mooie PowerPoint presentatie.

Haar opa, Cornelis Reder werd ooit geridderd in de Orde van Oranje Nassau. Daarvoor was hij gewoon een trambestuurder in Den Haag die op een mooie dag een aanrijding kreeg met de koets van de veel te hard rijdende prins Hendrik en koningin Wilhelmina. De koningin vond dat hij hen, door heel hard te remmen, had gered van de dood en een republiek. Nederland had toen namelijk nog geen troonopvolger, Juliana was nog niet geboren. Cornelis werd geridderd en kreeg de bijnaam Reder-Rijder-Redder-Ridder.

Omdat opa nu een belangrijk man was en ook nog eens heel handig, werd hij gevraagd om beheerder te worden van het Muiderslot. De vader van Liza was toen 12 jaar en heeft deze taak later overgenomen van zijn vader. Vader was ook heel handig en moeder eiste dat er meerdere toiletten kwamen, een privé keuken, elektriciteit en stromend water. Zo kreeg het gezin wat meer luxe in het grote, oude en koude kasteel. De ouders gaven rondleidingen en hadden alleen op nieuwjaarsdag vrij.

Het koningshuis bracht ook veel bezoeken aan het slot, maar dat was altijd heel vroeg in de ochtend voordat het "gewone" volk kwam.



De ouders van Liza verhuisden toen Liza twee jaar was maar haar oom nam de honneurs waar en Liza was nog heel haar jeugd regelmatig voor bezoek of een logeerpartij op het slot. Ze trouwde er en ook als juf van de basisschool heeft ze met haar leerlingen veel bezoeken aan het slot gebracht.

Er werd ons nog veel verteld over de boeiende geschiedenis van het Muiderslot, hoe het in de oorlog als school diende nog veel meer.

We hebben allemaal genoten van dit bijzondere en boeiende verhaal. Volgend jaar gaan we kijken naar de mogelijkheden voor een excursie!

Door Waltraud van der Woude



Na de pauze was het tijd voor de jaarvergadering waarin het bestuur verantwoording af legde over het afgelopen jaar.

Afbericht kregen we van: Trudy Rus, Marianne van der Neut, Nel Knol, Irma Klok, Rikkie Kostelijk en Joke Knaap.

Mededelingen:

- *) Het aantal leden van onze afdeling is 59 met daarbij 5 ereleden.
- *) Er gaan **bedankjes** naar Annelies Cock voor haar aandeel in de nieuwsbrieven en de flyer en naar de dames Cecile van Tol, Willeke Feld, Tine Hemke en Tine Weernink voor hun kerstattenties.
- *) Renie Lindenkamp gaat de **website** beheren en Lucia Spitteler draagt zorg voor een **Facebookpagina**.
- *) Zondag **8 maart** is het de Internationale Vrouwendag. In Wognum wordt de film "Sold" gedraaid in de Hieronymuskerk. Aanvang: 19.30 uur. Entree gratis.
- *) Samen met Avenhorn/Oudendijk organiseren we op **zondagmiddag 15 maart** in Meerzicht Scharwoude een bijeenkomst waarop Mevr. Zahrah Mousazadeh spreekt over wat "Vrijheid" voor haar, als vluchteling, betekent. Aanvang: 15.00 uur. Entree gratis, koffie/thee voor eigen rekening.
- *) Donderdag **16 april** om 13.30 uur, Prov. Ledenvergadering. Rijper eilanden. Tine, Margreet, Renie L. en Renie v.A. gaan er heen.

De financiën:

Annelies Cock en Annet Peereboom hebben de financiële **boekhouding gecontroleerd** en correct bevonden. Zij krijgen een bloemetje voor hun bijdrage. De nieuwe kascommissie wordt Ida de Jong en Annet Peereboom en Marja de Koning wordt de nieuwe reserve.



Het Jaarverslag: Geen vragen.

Het verslag van de tuinclub: Geen vragen. Maar Waltraud en Lucia willen heel graag toetreden tot de tuincommissie. Helaas zit die vol. Een tweede tuinclub wordt gerealiseerd. Lijkt het u ook leuk om tuinen te bezoeken sluit u dan aan bij deze twee dames.

Het verslag van de leesclub: Geen vragen

Het verslag van de wandelclub: We gaan proberen deze club weer wat leven in te blazen. Zondag 22 maart maken we een wandeling door de warme buurt van Amsterdam. Trudy Kuiper en Ans Redeker melden zich aan voor de wandelactiviteiten. Meer info volgt.

Het verslag van de bioscoopclub: Ook dit ligt een beetje stil. Maar er staan hele leuke films in de agenda. Toch maar weer proberen. Ook is er belangstelling voor een muziek of balletvoorstelling. Gaan we ook proberen.

Bestuurssamenstelling: Gerda Koeman is aftredend en herkiesbaar. **Renie Lindenkamp** heeft interesse. Nadat ze een vergadering heeft bijgewoond treedt ze toe.



Welkom Renie! Het bestuur heeft nu een oneven aantal leden en Gerda blijft nog een jaartje, misschien wel twee!

Rondvraag: Bedankjes voor al onze leden, voor Elleke en Alex en hun personeel. Gerianne bedankt, namens de leden, het bestuur voor hun inspanningen.

Na te hebben uitgelegd dat de koffie en de bal voor rekening van het bestuur zijn sluit de voorzitter de Jaarvergadering.



De eerstvolgende avonds is **donderdag 12 maart**
Zangeres **Janina Keizer** uit Volendam gaat ons die avond vermaken met allerlei vrolijke en gezellige liedjes. Omdat de afdeling Avenhorn/Oudendijk 75 jaar bestaat heeft ons bestuur besloten alle aanwezigen te trakteren op een bitterbal bij de borrel.



Graag even aandacht voor het volgende: we zitten die avond met heel wat meer vrouwen in de zaal dan anders. Dit maakt het, na afloop, per persoon afrekenen ondoenlijk. Daarom hebben we het volgende besloten:

iedereen betaalt bij binnenkomst € 5,-.

Graag gepast betalen.

U kunt daarvoor één koffie of thee en een drankje bestellen.

Wilt u meer drinken dan moet u dat extra betalen.

De avond begint om 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Tot dan!



Mededelingen

☺ Op **woensdag 1 april** kunnen we 's avonds in bioscoop de VUE in Hoorn een live uitzending bijwonen van een balletuitvoering van "**het Zwanenmeer**", een super bekend ballet van Tsjaikovski. De avond begint om 20.15 uur en duurt 3 uur, inclusief twee pauzes. Volgens de folder is het " een meesterwerk vol iconische momenten. Een spektakel met intieme passie. Kortom een weergaloze voorstelling!" We gaan het beleven! Ida de Jong, Tine Weernink, Ans Redeker, Trudy Kuyper en Renie van A. hebben zich al aangemeld.



De kaarten kosten € 17,50.

Wie van de dames gaat ook mee deze avond?

Geef je op bij Renie van Aartrijk! Tel. 0650257794 of mail naar

renie.van.aartrijk.roos@gmail.com

Doe dit voor 18 maart, dan kunnen we kaarten bestellen.

☺ Onze website is opgefrist door Renie Lindenkamp en is zeker de moeite waard om eens te bezoeken. Hier nog even de inlogcodes:

Voor onze **eigen website**:

gebruikersnaam: lidberkhoutbo, wachtwoord: ber9988

Voor de landelijke site:

gebruikersnaam: lidlandelijk, wachtwoord: lan9013

☺ Het wandelnieuws:

Zondag 22 maart gaan we wandelen in Amsterdam. Helaas heeft de gemeente Amsterdam per 1 januari de regels voor het rondleiden aangescherpt en per vergunning mogen er maar 15 personen mee. Dus geen echtgenoten of vrienden en vriendinnen. Alleen Vrouwen van Nu. Opgeven bij Renie van Aartrijk, zie gegevens hierboven. Dit is het programma:

"Crimineel leuke rondleiding Amsterdam"

13.30 uur: verzamelen bij het Noord-Zuid Hollandsch Koffiehuis (het witte houten gebouw t.o.v. de ingang van het Centraal Station).

Eind jaren 70 veranderde, met de opkomst van de heroïne, de "gezellige" Amsterdamse penozebuurt in een harde criminele wereld, compleet met corruptie en criminele afrekeningen. Het voormalige Politiebureau Warmoesstraat, stond midden in de criminele vierkante kilometer.



Tijdens de PoliceTour hoort u niet alleen interessante dingen over de geschiedenis van Amsterdam, maar vooral ook zeer boeiende verhalen over de roemruchte jaren 80, de opkomst van de drugshandel en de invloed van de Amsterdamse penoze en de Chinese gokhuizen. U zult nooit meer Amsterdam kunnen bezoeken, zonder nog eens terug te denken aan deze PoliceTour vol amusante verhalen en anekdotes. Gedurende de tour wordt er o.a. een bezoek gebracht aan een van de oudste kroegen van Amsterdam en een proeflokaal van een likeurstokerij. De prijs voor de tour bedraagt € 14,00 p.p. exclusief consumpties. U kunt dit bedrag overmaken naar de rekening van de VvNu: NL22 RABO 0329 7015 92 o.v.v. je naam en "stadstour". Er kan niet contant worden betaald.

Lijkt u dit wat? Geef u dan zo snel mogelijk op bij Renie van Aartrijk. Vol is voll!

Ook **zondag 26 april** gaan we nog een keer een wandeling maken in Amsterdam. Dan gaan we over het Realen-, Prinsen- en Bickerseiland wandelen o.l.v. een gids. Kosten voor deze trip: € 12,50. De wandeling start om 15.00 uur bij galerie Moon, Bickersgracht 54, Amsterdam. en duurt anderhalf uur. Het wordt afgesloten met een kopje koffie of thee. Bij deze wandeling kunt u iemand meenemen. Als de groep te groot wordt zal hij worden gesplitst. Hiervoor kunt u zich opgeven bij ons nieuwe bestuurslid. Renie Lindenkamp, tel. 0618945463 Of mail naar: renie4@multiweb.nl **Vóór 4 april!!!!**



 **Wist u dat** 

-  op 3, 4 en 5 april in Schoorl de laatste **handwerktentoonstelling** georganiseerd wordt. Het is altijd leuk om eens te gaan kijken wat alle handwerkende Vrouwen van Nu hebben gemaakt het afgelopen jaar.
-  we nog altijd geïnteresseerd zijn in **ziek en zeer?**



Tot ziens op onze eerstvolgende avond, 12 maart in Villa Groet!

