

## Dank je wel Gerda Koeman.....!

Voor al het werk dat je voor onze afdeling hebt gedaan:  
voor het organiseren van heel veel uitstapjes,  
voor het rondbrengen van de nieuwsbrief en presentjes,  
voor het kopen van heel veel bingo cadeautjes,  
voor het vervullen van bestuursfuncties,  
voor je gezelligheid,  
voor het schenken van heel veel kopjes thee en koffie.

En voor nog heel veel meer!

Onze dank daarvoor!

Je hebt veel betekend voor onze afdeling.

Het is jammer dat je ons gaat verlaten, maar dat is je eigen wens.

Die respecteren wij.

Lieve Gerda, we wensen je het allerbeste, het ga je goed!

Namens alle leden van de Vrouwen van Nu Berkhout/Bobeldijk en

Tine, Waltraud, Margreet, Trudy, Renie L., en Renie v A.



## Terugblik

Donderdag 14 oktober kwamen 22 dames van de Vrouwen van Nu weer bij elkaar, dit keer nog in het cultureel centrum de Berkhouter Kerk.

Allereerst was het tijd voor onze jubilarissen,

**Margreet Leek** was 30 jaar lid

en **Mariette Dictus** 25 jaar.

Beide dames kregen een mooie oorkonde en een prachtige bos bloemen.

De een uitgereikt door de voorzitter, de ander thuisbezorgd!



Dhr. Bart Oud uit Den Helder zorgde deze avond voor een interessante en boeiende lezing over het ontstaan en de herkomst van het **sinterklaasfeest** en zijn tradities. De pepernoten bij de koffie hoorden daar natuurlijk ook bij! Vooraf kreeg iedereen een blad voor een quiz uitgereikt waarop we gedurende de avond onze antwoorden mochten invullen. De herkomst van Sinterklaas ligt bij de Heilige Nicolaas, bisschop in Myra/Turkije, die in 275 werd geboren. Deze bisschop werd heilig verklaard omdat er voldoende verhalen de ronde deden waarbij hij opkwam voor de minder bedeeden en de kinderen. Hij gooide gouden appeltjes (de latere appeltjes van oranje) en gouden munten bij arme meisjes in de schoen zodat zij zich niet hoefden te verkopen om aan de kost te komen. Hij redde jongens die in een ton gestopt waren van de dood en was beschermheilige van de zeevaarders. Op schilderijen uit de middeleeuwen zie je Sint Nicolaas vaak afgebeeld met drie gouden ballen, een ton en een schip.

Bart nam ons in zijn verhaal mee naar Amsterdam waar veel zaken herinneren aan deze Nicolaas.

De kerk bij het centraal station is de St. Nicolaaskerk, de Oude Kerk was voor de beeldenstorm ook Sint Nicolaas kerk. Onze lieve Heer op Zolder was een schuilkerk toen de Oude kerk tijdens de beeldenstorm protestants werd. In het Begijnhof zien we ook afbeeldingen van de heilige Nicolaas. Deze is de patroonheilige van Amsterdam.



Op het bekende schilderij van Jan Steen, "Sint Nikolaas avond" zien we een aantal gebruiken die we nu nog steeds kennen. De letters, de taai-pop, het speelgoed, de duivekater. Een Amsterdamse schrijver, dhr. Schenkman, heeft het in een boekje in 1850 voor het eerst over de Sint die in de stoomboot aankomt. Het boek is op rijm en begint met: "Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan." Hierin is Piet voor het eerst als knecht afgebeeld.

Gedurende de jaren is de heilige Nicolaas uitgegroeid tot Sinterklaas welke eigenlijk een mengeling is tussen de Germaanse Wodan met zijn witte baard, rode mantel en zijn witte paard, die oordeelt over goed en kwaad en de Heilige Nicolaas.

In de pauze werd er een filmpje van YouTube vertoond van de allereerste sinterklaas intocht uit 1964 die werd uitgezonden op TV, de intocht in Hoorn. Volgens mij heeft iedereen deze avond erg genoten en een heleboel leuke wetenswaardigheden bijgeleerd.

Waltraud van der Woude



### **Donderdagavond 11 november in onze vertrouwde de Ridder!**



De meeste Sint Maarten zangers zullen wel bij u langs geweest zijn als mevrouw [Ina Eilander](#) haar programma "Van alles een beetje!" komt presenteren. Verhalen, gedichten en verschillende soorten liedjes uit de jaren '50 t/m '80. Ook van u wordt een kleine bijdrage verwacht op muzikaal gebied. Onze avond begint zoals gewoonlijk om 20.00 uur, maar de koffie/thee wordt vanaf 19.45 uur geschonken. Rond 21.00 uur hebben we de pauze. Om ongeveer 22.00 uur verwachten we dat het programma klaar is.

[Neemt u a.u.b. uw QR-code mee, voor het geval er een controle komt en zorg voor](#)

[een mondkapje. In de zaal wordt zoveel mogelijk de anderhalve meter afstand](#)

[aangehouden. Veiligheid voor alles!](#)



### **Mededelingen van het bestuur**

- ☺ De Kerstviering staat alweer op de lijst van naderende evenementen. Donderdag 9 december is het zover als Covid geen roet in het eten gooit! We gaan, met de leden die dat willen, van een [3-gangen Kerstdiner](#) genieten. De kosten bedragen € 26,- (incl. één consumptie en een bijdrage voor een attentie voor Alex en Elleke) Als u mee wilt eten is het overmaken van dit bedrag op onze rekening automatisch uw aanmelding. Het rekeningnummer voor de Vrouwen van Nu Berkhout/Bobeldijk is: NL22 RABO 0329 7015 92 o.v.v. uw "naam" en "Kerstdiner", graag voor 1 december. Hoe laat u aanwezig moet zijn hoort u tegen die tijd van ons. Het is de laatste keer dat Elleke dit voor ons zal organiseren dus het bestuur hoopt dat u er allemaal nog een keer van komt genieten!
- ☺ Ook de traditie van het maken van een Kerststuk is weer mogelijk gemaakt door Casa Floris. Niet meer op de avond, maar op middagen t.w. [maandagmiddag 20 en dinsdagmiddag 21 december](#). Kosten: € 25,- p.p. Op de middag zelf betalen a.u.b. Graag voor 10 december bij het bestuur aanmelden. Maximaal 8 personen per keer. De aanvangstijd hoort u nog.

## 🌍 ORANGE THE WORLD!



Weet u het nog? Van 25 november t/m 10 december geeft een oranje kaars voor uw raam aan dat u tegen geweld tegen vrouwen bent! Natuurlijk bent u dat! Dus zet een kaars in de genoemde periode voor uw raam! Doe mee!  
ORANGE THE WORLD!

## 🌍 Belangrijk! De Enquête "Vrouwen van Nu!"

Het landelijk bestuur wil graag weten hoe u tegen de toekomst aan kijkt. Wat er anders moet bij onze club en hoe dat gerealiseerd kan worden. Daar heeft ze uw hulp bij nodig.

In het krantje en in de nieuwsbrief stond het volgende stukje:



"Vrouwen van Nu bestaat inmiddels 91 jaar. In die jaren is er veel gebeurd, maar onze missie is hetzelfde gebleven: met de kracht van vrouwen de leefomgeving versterken; vrouwenkracht voor een betere wereld. Wij willen verbinden, ontmoeten, ontwikkelen en er voor elkaar zijn. Maar hoe doe je dat als vrouwenorganisatie in een snel veranderende wereld? Daarvoor hebben we de hulp van onze leden nodig, graag roepen we onze leden op om de ledenenquête in te vullen, er zijn nu 500 enquêtes ingevuld, maar voor een representatieve

uitkomst moeten dat er véél meer worden. Dus doen we een beroep op onze leden.....

Vul hier de ledenenquête [online](#) in a.u.b.

Wilt u hem niet online invullen, dan kunt u een mail sturen aan: [Carla@vrouwenvannu.nl](mailto:Carla@vrouwenvannu.nl), dan krijgt u begin november de enquête toegestuurd. Ook voor wie geen lid is kan een exemplaar worden aangevraagd. Doe mee en vul de enquête in!



## Voor onze film liefhebbers

In de VUE! Voor € 7,50 incl. koffie/thee en wat lekkers!

Di. middag 16 nov.: "The Father." Verschillende mensen hebben deze film gezien en waren er erg van onder de indruk. Ga hem zien!

OF:



"De Slag om de Schelde." Een Nederlandse oorlogsfilm van Matthijs van Heijningen over een bloedige strijd in Zeeland tussen de Nederlanders en de Duitsers.

Di. middag 30 nov.: "De Slag om de Schelde." Zie hierboven.

OF:

"Eiffel." Over de tijd waarin ir. Gustave Eiffel de opdracht krijgt een ontwerp te maken voor de Wereldtentoonstelling van 1889 in Parijs. Een film waar de romantiek vanaf spat.

Wilt u niet alleen naar de film of kent u niemand die met u mee wil? Mail even, dan kan ik zien of er die middag nog anderen gaan. Heel veel plezier dames!



🤔 **Wist u dat . . .** 🤔

- 🤔 U het tijdschrift "Vorsten" 3x voor € 10,- kunt aanschaffen. Bent u geïnteresseerd in de Oranjes en andere koninklijke families? Dan is dit echt iets voor u! Het abonnement stopt automatisch. Via [deze link](#) kunt u het aanvragen.
- 🤔 onze afdeling volgend jaar 85 jaar bestaat? Het bestuur is bezig iets leuks te organiseren op **woensdag 18 mei 2022!** Schrijf het alvast in uw nieuwe agenda voor 2022! Houd die dag dus in ieder geval vrij!
- 🤔 u zich aan kunt melden voor een bezoek aan de Wereldtuinbouwtentoonstelling **Floriade Expo 2022** in Almere, die één keer per 10 jaar wordt gehouden. In 2022 van 14 april t/m 9 oktober. Het thema van de Floriade is "Growing Green Cities" (groeierende groene steden). Vrouwen van Nu Flevoland wil peilen hoeveel leden van Vrouwen van Nu hier naartoe zouden willen. Op **28 of 29 april 2022** zouden we, bij voldoende aanmeldingen, de Floriade een dag kunnen claimen. Wil je op een van deze dagen een bezoek brengen, mail dan je naam vóór 15 november naar [marjovandersluijs@gmail.com](mailto:marjovandersluijs@gmail.com).
- 🤔 het bestuur nog steeds graag wel en wee nieuws van u wil horen?



**Tot ziens op de komende donderdagavond, 11 november! In de Ridder!**

