

Corona is een beetje naar de achtergrond verdwenen. De meesten van ons zijn gevaccineerd. We mogen ons weer wat meer vrijheden permitteren; wat meer mensen in ons huis ontvangen, weer wat winkelen en op vakantie gaan. Vooral dat laatste, wat meer mogen reizen maakt heel veel mensen blij. Velen blijven in ons eigen land. Waar je ook heen gaat: wees blij en lach! Dat maakt de wereld een stuk vrolijker. **Toon Hermans** heeft dat mooi verwoord in een gedichtje:

### Lach!

Chinees is geen Turks  
en Japans geen Javaans,  
Hebreeuws is geen Urks,  
Jordanees is geen Spaans,  
maar of je lacht in Manilla  
in het Zwitsers of Frans,  
in een krot of een villa  
de lach heeft een kans  
om het oog van de mensen  
te doen stralen op slag  
want verder dan de taal  
reikt de klank van de lach!



**Heeft u ook iets in huis staan dat zeker niet weg mag?**

**Tine Weernink** wel!



Mijn naam is Roos. Ik ben al vanaf Tine haar derde jaar in haar leven, het ging zo:

Ik, Roos, stond in een poppenkraam in de Weesperstraat in Amsterdam toen er een klein meisje langs de etalage liep en meteen verliefd op mij was. Vader en moeder konden na diverse pogingen, om daar niet op in te gaan, toch uiteindelijk, niets anders doen dan mij aan Tine te koppelen. Door de jaren heen ben ik natuurlijk wel bij een poppendokter geweest en kan ik door mijn minder sterke spieren niet overal meer mee naar toe, maar als ik kon praten dan zou ik leuke verhalen kunnen vertellen.



Onze afdeling VvNu heeft in haar geledingen vrouwen die een **speciale hobby** hebben. Een van die vrouwen is **Gerianne Helder**. Zij schrijft graag verhalen in het Westfries. Een daarvan mogen we in deze nieuwsbrief zetten. Het is een verhaal over vroeger, toen alles heel anders ging dan heden ten dage. Een verhaal dus waar u van alles in zult herkennen. Bedankt Gerianne voor dit leuke verhaal.

## Tillefoôn

Nei de hougere skoël ginge m'n vriendin en ik, dik voiftig jaar leden, ieder een kant op. Wel ieder de verpleging in, maar een end uit mekaar.

En omdat we niet zô skroiverig ware zou je denke dat de tillefoôn een uitkomst was. Maar dat was aars as nou.

We weunde alletwei in een zusterhuis. Deer hadde we op de gang van elke verdieping wel een vaste tillefoôn, maar die was allien voor inkomende gesprekke. Die werde deurverbonden deur de portier. As ientje op de gang van 't zusterhuis de tillefoôn opnam en 't was voor jou, den kwam die



je roepe en kon je op de gang 't gesprek voere. Maar as ik m'n vriendin belle wou kon ik beneden in de gemeenskappelijke ruimte in de r(a)ai staan en belle met muntjes, as ie 't deed teminste.

As m'n vriendin moin belle wou most ze de deur uit nei de portier van heur ziekenhuis. Deer hadde ze een tillefoôn met een apparaatje dat boihield hoelang of je belde, of 't in de goedkoupe ure was en of 't buiten 't gebied was. De koste werde den an 't end van de maand verrekend met heur loôn.

Ja, en den most 't vezelf wel zô weze dat we dezelfde dienste hadde, aars krece we mekaar nag niet te pakken. Nôh en as we den ok niet 't zelfde weekend vraai ware, den sprakke we mekaar weke niet.

Kom deêr nou nag 'rs om, twee vriendinne van een jaar of twuntig. Met vezelluf een mobiel die van alles ken: eppe, prentjes versture, face-book, linkedin en ga zô maar deur.

Maar ok as je al wat ouwer benne is er deur de jare heen een zoôt veranderd:

- Gien meer nei je bure te bellen as je zelluf niet zo'n ding hadde
- Gien muntjes beware om te bellen
- Alle tillefoôncelle benne opruimd
- En nou benne ok alle tillefoôns langs de snelweg voor as je pech hadde weghaald

Niet jare doen met je vaste tillefoôn, maar wel om de paar jaar een nuwe mobiel met nag meer nuwegheid. Tja, en as je ienmal wete hoe ie werkt, den is 't een merakel makkelijk ding.

Gerian Helder-Dekker



## We hebben een nieuw lid!

We heten **Els van der Ven** van harte welkom! We hopen dat je je bij ons thuis zult voelen. In september zal waarschijnlijk de eerste bijeenkomst, na corona, weer kunnen plaatsvinden. Tot dan!



## Zin in een film?

Zowel de VUE als Cinema Oostereiland vertonen weer films die zeer de moeite waard zijn.

Bv. Vanaf 28 juli de film "**Luizenmoeder**", in de VUE. Dit is nog niet het speciale arrangement op dinsdagmiddag.



## Elfjes van Willeke!

**Willeke Feld** had nog wat "elfjes" gemaakt, zonde om u die niet te tonen. Hier zijn ze!

Zonlicht

Blauwe hemel

Spanningen, zorgen, verdriet

Gedachten in je hoofd

Vervliegen.

Bezoek

Fijne thuiskomst

Knuffelen en kusjes

Aandacht en liefde gevend

Kleinkinderen.



## Laten we wandelen! Het kan weer!



Ben u klaar voor het nieuwe wandelseizoen? De Pink Ribbon Dam tot Dam Wandeltocht is het eerste grootschalige live wandelevenement op de Nederlandse wandelkalender. Dat wil niemand toch missen?

Wij kunnen niet wachten om gezellig, samen, vanaf de Dam te starten.

We kiezen voor de afstand van 10 kilometer.

Wij hebben er vertrouwen in dat de Pink Ribbon Dam tot Dam Wandeltocht **op zaterdag 18 september 2021** op een veilige manier kan plaatsvinden. Mocht de Pink Ribbon Dam tot Dam Wandeltocht in 2021, vanwege corona, niet door kunnen gaan, dan blijft het startbewijs geldig voor de editie van 2022.

Lijkt het u wat? U kunt u aanmelden op: [pinkribbondamtotdamwandeltocht.nl](http://pinkribbondamtotdamwandeltocht.nl)

Kies: wandel voor Pink Ribbon en betaal **10 euro**. Laat het ons daarna even weten dan kunnen we die dag met elkaar reizen en wandelen.



### Wilt u de site van de provincie bezoeken?

Op de provinciale ledenpagina kun je **alleen inloggen met lidlandelijk, lan9013**.

Hiermee kun je zowel in het landelijke als in het provinciale deel.



### Tot slot nog een elfje van Willeke!

Duiven

Wakker worden.

In bedstede liggen

Heerlijk en uitgerust gevoel

Camping.

een  
rijne  
dag  
gewenst