



Nieuwsbrief Pasen



Dames,

DE LENTE IS BEGONNEN! Heerlijk! Het wordt weer langer licht; de klok is verzet en de zon schijnt. De eerste prikken zijn gezet, nog even en we kunnen elkaar weer gaan ontmoeten. Daar kijken we allemaal naar uit. In september moet dat hopelijk toch wel weer kunnen, maar mocht het eerder lukken, zijn jullie de eersten die het horen. ☺ Het bestuur verheugt zich al weer helemaal op een ouderwets gezellige Kerstavond met alles er op en eraan.



Inmiddels hebben we de digitale jaarvergadering achter de rug. Hierop zijn geen reacties binnen gekomen. Bijgaand een klein verslagje. Natuurlijk zijn we onze jubilarissen ook dit jaar niet vergeten. Het waren er deze keer maar twee, Stiny Steendijk en Willy Oostdijck. Beiden werden verrast met een bloemetje en Jeanne zou Jeanne niet zijn als er niet weer een toepasselijk gedicht bij was gemaakt. Zie pagina 2. De dames waren beiden blij verrast.

De primula'tjes



Hopelijk is het gelukt om jullie ter ere van de internationale vrouwendag op 8 maart jl. allemaal blij te verrassen met een primula waarmee iedereen weer "vol goede moed het voorjaar tegemoet" kan.

Nu begrepen we aan de hand van reacties dat sommige dames denken dat het bestuur met een bolderkar vol plantjes langs alle deuren is gegaan, maar dit is een beetje te veel eer.

De plantjes komen van onze afdeling, maar de bezorging is helemaal verzorgd en gesponsord door **Bloemeshop Marloes**. Zij heeft hiervoor geen kosten in rekening gebracht.





Lieve Willy,

Wij komen vandaag bij jou op bezoek,
met een bloemetje en lekkere koek.

Jij wordt vandaag verwend
omdat je 50 jaar lid van de Vrouwen van Nu bent!
Binnen onze vereniging heb jij een goede faam,
in die 50 jaar heb je heel veel voor ons gedaan.

Jarenlang was je onze secretaresse,
en in het Provinciaal bestuur had je ook voor alles interesse.

De fietsclub heb je jaren geleid,
en veel fietsliefhebbers daarmee verblijd.

In alles wat je deed, en dat was veel,
was je altijd heel punctueel.

Ik, wij allen hebben heel veel van jou geleerd,
en vandaag wordt je voor al je werk met een bloemetje vereerd.

Dank voor je inzet en je trouw,
je bent een betrokken plattelandsvrouw.

Het bestuur: Annie, Cora, Inge, Jeanne en Rina



enorm
BEDANKT



Lieve Stiny,

Als je veertig jaar lid van de Vrouwen van Nu bent,
wordt het tijd dat je eens wordt verwend.

Helaas niet zo groots als we gewend zijn,
maar met net zoveel liefde en dank in het klein.

Veel van onze avonden worden door jou bezocht,
want aan educatie en ontspanning ben jij verknocht.

Ook aan het jaarlijkse reisje samen met je zus,
met vrienden en kennissen, want jij zorgde altijd voor een volle bus.

Stiny, je bent een echte plattelandsvrouw
en wij bedanken jou voor je gezelligheid en trouw.

Met een bloemetje willen wij je eren
en je van harte feliciteren.

Het bestuur: Annie, Cora, Inge, Jeanne en Rina



enorm
BEDANKT





**Dames, dit was het weer even voor nu. Hopelijk tot snel. Blijf vooral allemaal gezond!!
Tot de volgende nieuwsbrief!!**



Annie, Cora, Inge, Jeanne en Rina

