

## Middaguitje

31 augustus om één uur vertrokken 26 dames richting ???

We belanden in Appelscha en wel bij het Heksenmuseum “de Heksenhoeve”. Sommige dames kwamen wat later aan dan de andere, maar dat mocht de pret niet drukken.

We genoten van Heksenthee en koffie met een lekkere muffin, in de tuin van de theeschenkerij. Hier was ook nog het magische winkeltje waar leuke cadeautjes, souvenirs, heksenkruiden, geneeskrachtige stenen, keramiek etc. etc. verkocht werden.

Toen leerden we van Heks Margarita hoe je wichelroede kunt lopen. Ze vertelde ook over aardstralen en de helende kracht van bomen.

Op ons eigen tempo konden we daarna de tuin in. Het werd een speurtocht met 27 rituelen. Het ging o.a. over werken met runen, je verjaardagsboom zoeken, spiralen lopen, een knopenritueel doen, in de kruidencirkel leren wat je met kruiden kunt doen, en in het grote doolhof jouw pad zoeken.

Na een versnapering sloten we de middag af met een wensenritueel. Om beurten werden onze persoonlijke wensen verbrand en ten hemel gezonden. En er waren hele mooie wensen bij. Nu maar hopen dat ze uitkomen !

Zo kwam er een eind aan een verrassende middag omgeven door magie, hekserij en andere leerzame dingen. Iedereen werd bedankt voor hun komst en wel thuis “gewenst”.

Bedankt ! Het was weer een perfect georganiseerd uitje.

Mariane Wellin