

Herinneringen.

Marja de Koning zo beëindigde Tinie Hemke haar brief. En daar ga je dan. Ik ben al jaren lid van de vereniging "Vrouwen van Nu" dat kwam door mijn vriendin die zei: "Jij komt ook niet van het platteland, maar ik verzeker je, dat je het leuk en interessant vindt". Ik heb er nooit spijt van gehad.

En nu, nu de uitstapjes en bijeenkomsten er niet zijn, denk ik toch vaak aan alles wat ik de laatste jaren met "Vrouwen van Nu" heb ondernomen en heb bijgewoond.



Wandelen staat niet bovenaan maar toen ik hoorde over de Dam tot Dam loop in 2017 samen met een groep van de VvN, heb ik me daarop voorbereid. We gingen met de trein naar Zaandam, liepen naar de startplek en daar gingen we. Het was echt fantastisch. Zaandam is een mooie stad. Vergeet niet het Heineken biertje en de muziek na afloop. Heerlijk na 10 km lopen.



Een jaar later was er geen Dam tot Dam loop maar de Amsterdam City Walk, 12 kilometer. Ook nu had ik me voorbereid. Regelmatig Berkhout Hoorn Berkhout te voet. We gingen weer met de trein met de hele groep. Ik ging voor het eerst met de metro in Amsterdam haha. De tocht door Amsterdam was prachtig, langs de grachten, brug op, brug af; lekker koffie op een terrasje. Maar het mooiste vond ik eindigen in het Olympisch Stadion.



Ik stap even af van sport. Want in Amsterdam moest ik denken aan de prachtige boottocht in het donker met al de verlichte kunstwerken, die we maakten met de hele club. Maar ik denk bijvoorbeeld ook aan de prachtige tocht naar Texel met de gezamenlijke groep VvN Oudendijk/Berkhout/De Goorn

En om dan van buiten activiteiten af te stappen denk aan de leuke dingen die binnen gebeurde. Ik heb mee gehaakt (40 vierkantjes) aan de grote deken voor Leeuwarden. Ik ben wel even geholpen bij het eerste opzetje.

En dan zijn er die muziek geniet, maar ook nog van de hoeden avond, boekjes maken, het boekje



avonden waar ik altijd echt van interessante sprekers en weet je heel leuk. Maar ook de avond van hangt bij de boekenkast.

Ik sta altijd weer om ons alle 4 weken te alles stil ligt maar we worden vaak verrast door attenties en dan denk ik er weer aan hoe we elkaar missen.

verbaasd hoe ze het klaar spelen vermaken. Het is heel jammer dat

Dit is mijn bijdrage, veel leesplezier bij deze herinneringen en ik steek alle dagen een kaarsje op en bid ook voor een snelle terugkomst van onze avonden Vrouwen van Nu in De Ridder.

Ik geef de pen door aan Annelies Cock! Succes Annelies!

we houden
contact
vrouwen van nu 