

Avondvullende lezingen

Kosten: € 50,00 + € 0,20 p.km (vanaf Beilen)



Zweden.

Ondanks een niet doorgegangene emigratie, heeft dit land nog steeds mijn hart gestolen.

Het is gewoonweg een fantastisch land. Land van de ontelbare meren, uitgestrekte bossen, de liefelijk gekleurde huisjes, zalm en aquavit, het midzomernachtfeest, het noorderlicht, de (volks)muziek, de echte Zweedse films en ga zo maar door.

Ik neem u mee op ontdekkingsreis en in een sneltreinvaart zult u Zweden ontdekken en aan het eind van de avond is het dan net of u het in werkelijkheid heeft beleefd.

Een zeer afwisselende gevarieerde avond, die iedereen zeker leuk zal vinden. Met foto's, filmpjes, muziek en een klein quizje.



Zweeds-Nederlandse kerst.

Avondvullend.

We beginnen natuurlijk met Nederlandse kerstliederen(2 a 3), dan neemt de Kerstman jullie mee naar het mysterieuze, witte Zweden.

Via bijzondere plekjes komen we in Stockholm aan, de hoofdstad waar je heerlijk een lang weekend kunt slenteren over de kerstmarkten en kerst inkopen kan doen. Hier zien we de traditionele kerstversieringen, de sprookjesachtige verlichte straten en etalages en hoe ze dansen en zingen rond de kerstboom op het plein.

Maar hoe vieren ze echt kerst thuis met elkaar en wanneer beginnen ze met de voorbereidingen en wanneer is de kerstperiode voorbij.

Dit alles aangevuld met korte gedichtjes en Zweedse kerstliedjes.

Na de pauze volgt er een echt Zweeds kerstverhaal en we sluiten af met Nederlandstalige samenzang.

Als extra aanvulling mogelijk, 3 hapjes met een glaasje bessen en/of vlierbloesem sap, 1,25 euro p.

de Belgische Ardennen, een echt avontuur .



De Franse Ardennen, wat een prachtige, ruige natuur en pittoreske dorpjes, zo dicht bij huis en toch waant u zich in een hele andere wereld.

Hier woont en werkt Jeroen, mijn zoon, al vele jaren samen met zijn hond Luna. Als survivalinstructeur en als 1 van de buschauffeurs van het bedrijf rijdt hij in het hoofdseizoen langs prachtige plekjes en maakt hij heel wat leuke, vervelende en spannende dingen mee met de groepen die er komen voor de activiteiten en het kamperen.

Deze avond reizen we als toerist door de Ardennen. We snuiven een beetje de Franse sfeer en cultuur op en ruiken in gedachte de Franse kaasjes te samen met een glaasje bier of wijn en onder tussen zien we wat Jeroen allemaal doet en mee maakt in een seizoen.

Een interessante, informatieve avond afgewisseld met foto's filmpjes en muziek.

Dwalen langs de Duitse grensstreek



Van noord Groningen tot zuid Limburg. Wat is er allemaal te beleven zo net over de grens in ons buurland Duitsland.

Ik neem u mee langs leuke, gezellige, leerzame, bekende/onbekende en actieve plekjes.

Zo komen we o.a. in prachtige tuinen, bezoeken we een mausoleum, bekijken we de scheefste toren van de wereld, gaan we wilde paarden vangen, dalen we af in de ijskelders van een bierbrouwerij en wandelen/fietsen we langs echte flamingo's.

We gaan muziek luisteren, we gaan relaxen maar ook heerlijk winkelen.

Zo zult u verstelt staan wat er allemaal te beleven is, zo vlak over de grens.



Kruiden, anders dan anders.

Luisteren, proeven en creatief bezig zijn.

Afwisselende avond met een korte power point presentatie over enkele bijzondere kruiden en we maken kennis met de echte geurkruiden.

Enkele leuke kruiden gezegdes en we staan even stil bij de vraag: zijn wij heks of kok in onze keuken.

Kunnen wij kruiden net zo goed ruiken als de kruidenvrouwtjes vroeger?

En wat is een Bouquet Garnier ?

In de pauze proeven we enkele stukjes stokbrood met 3 verschillende kruidenmengseltjes en drinken erbij een glaasje vlierbloesem sap .

Daarna gaan we nog even aan het werk en gaan we een geurzakje met lavendel erin maken.

Extra kosten zijn: € 2,00 voor materialen, hapjes en drankje.

ABBA

Mijn leven lang al ABBA-fan !

Muzikale avond, natuurlijk alleen maar over ABBA..

Hoe is alles begonnen en hoe is het geëindigd en wat doen ze nu.

Succes maar ook drama hebben ze gekend, de één iets meer dan de andere. Zijn ze getrouwd?

Hebben ze kinderen en/of kleinkinderen ? Zingen ze nog ?

Op al deze vragen krijgt u antwoord vanavond.

Maar de avond is natuurlijk niet af zonder een ABBA quizje en tussendoor een paar heerlijke meezingnummers.



Info: Jessica Wassenaar : 0616661978 of 0593 592500

Bij uitvallen van uw gastspreker, sta ik altijd voor u klaar als ik kan !