

Lezing door Trudy Kunz "Kroniek van een bange liefde"

Afgelopen februari, stond er een stuk over mijn boek "Kroniek van een bange liefde" in het magazine van Vrouwen van Nu. Graag kom ik naar Drenthe om over de inhoud van het boek te spreken en er met andere vrouwen over van gedachten te wisselen!

Korte inhoud van het boek;

Elisabeth Arntz is in de bloei van haar leven.

Als verslaggeefster bij een groot landelijk tijdschrift reist zij de hele wereld over om de zogenaamde groten der aarde te interviewen. Maar zo zelfstandig als zij is in haar werk, zo afhankelijk is zij in de liefde. Dat blijkt pas goed als zij Mark ontmoet. Hun liefde begint veelbelovend, al verontrust het haar dat hun simpele samenzijn vaak tot zoveel spanningen leidt. Met Mark lijkt niets meer vanzelfsprekend, het vertrouwde verliest zijn glans en langzaam maar zeker maakt een verraderlijk gevoel van beklemming en onzekerheid zich van haar meester. Wanneer de omstandigheden dramatisch veranderen moet zij de ware drijfveren achter deze verhouding, die de naam 'liefde' steeds minder lijkt te verdragen, wel onder ogen zien.

Voor meer informatie over mijn boek en werk als journaliste (o.a. voor Libelle en Plus Magazine) kunt u terecht op mijn website: www.trudykunz.nl

Trudy Kunz Telefoon: 070-3246637/06-20963700

