

Lezing over paddenstoelen.

Wat hebben wij genoten met 23 dames van de tuinclub van de lezing van Geert de Vries.

Helaas kan ik niet verwoorden wat hij ons allemaal verteld heeft.

Maar voor mij ging een wereld open over paddenstoelen en bomen.

Samen zijn zij sterk de boom geeft suiker aan de paddenstoel en de paddenstoel geeft water terug, en ook in de natuur heb je hebbberds moordenaars en noem maar op.

Wat mij bijgebleven is, dat wat wij als de paddenstoel betitelen (tenminste ik spreek voor mij zelf) de vrucht is en de wortelen of draden de originele paddenstoel wordt genoemd.

Voor diegene die niet aanwezig waren is het een aanrader via Google eens op te zoeken hoe het allemaal in elkaar steekt.

Natuurlijk had ik dit ook kunnen doen en jullie dan informeren maar???????

In ieder geval was het een lezing om niet te vergeten en ik ben er echt wijzer van geworden.

Hartelijke paddenstoelen groet,

Ria Versteeg.