

Lezing: Op reis met een ezel

Margo Huggers uit Zwolle (54) besloot een aantal jaren geleden een ezel te kopen om te kunnen reizen op de eenvoudigste en meest traditionele manier ter wereld: lopend, terwijl de ezel de bagage draagt. Zomer 2012 heeft ze samen met haar ezel een trektocht gemaakt van 4 maanden. Ze zijn vanuit Ommen vertrokken en hebben 1500 km samen gelopen tot in Zuid-Frankrijk. Door deze actie hebben ze meerdere malen de krant gehaald en ook de landelijke TV. Na deze reis kon ze haar ezel natuurlijk niet weg doen en sindsdien lopen ze samen elk jaar minstens één tocht van een maand, zoals de Eifelsteig in 2015 en Ardennen/Luxemburg 2017.

In de lezing vertelt zij met veel enthousiasme en humor over de voorbereidingen van deze tochten en de belevenissen tijdens de tocht. Een ezel is een heel sterk, trouw en volgzzaam dier, maar dat gaat niet zomaar. Een lange training is daaraan voorafgegaan. Onderweg maken ze grappige en mooie dingen mee. Soms wil de ezel een brug niet over of niet door water, hoe lossen ze dit op? Van een ezel kun je heel veel leren. Haar verhaal gaat over het reizen als vrouw alleen, hoewel ze dankzij de ezel nooit helemaal alleen is, over de ontmoeting met mensen, dieren, de eenzaamheid en haar grote verbondenheid met de natuur. Ook gaat ze dieper in op de ezel en de waarheid achter de onterechte negativiteit die rond dit dier hangt.

Voor een lezing van 2 maal drie kwartier + pauze en gelegenheid tot vragen stellen zijn de kosten 100 euro + vergoeding van de reiskosten met openbaar vervoer. Margo neemt haar eigen laptop mee met daarop de presentatie met heel veel mooie foto's.

Voor meer informatie of wanneer u Margo graag ontvangt met haar verhaal: margohuggers@gmail.com, <http://margometezel.nl/> of telefoonnummer 0622049540

