

Jaarverslag Fietsen.

Zo gauw mei weer op de kalender verschijnt begint het weer te kriebelen om te gaan fietsen. We verzamelen ons op maandagavond om zeven uur bij het gemeentehuis in Beilen. Er wordt even overlegd waar we heen gaan, dan een nummertje trekken bij wie je gaat fietsen en dan op de pedalen.

De eerste keer niet zover, onderweg een half uurtje pauze voor koffie en thee en om wat bij te kletsen. We gaan naar Pesse, Westerbork, Hooghalen, Dwingeloo enz. Er is veel regen gevallen op maandagavond. Dat is jammer.

We hopen dat het volgend jaar beter is.

De natuur in Drenthe is een lust voor het oog. Na afloop zijn we nog naar de Chinees geweest als afsluiting.

Truida.