

Beste dames van de Vrouwen van Nu,

Enige dagen geleden werd ik door Willeke Feld gebeld met het verzoek om onze ervaringen in de Corona-periode te verwoorden.

Ik beseef nu dat ik tot nu toe de club van de Vrouwen van Nu links heb laten liggen, sorry!!!

Alsnog ga ik proberen hoe wij de tijd van die ellendige Corona-periode hebben beleefd en ervaren.



De start was..... of we nog wel of niet naar de muziekkuitvoering in Grosthuisen zouden gaan. Ik mocht met een paar dames meerijden. Dit was een reuze gezellige en geslaagde avond. De volgende dag werd alles platgelegd, zoals ook onze bridgeclub. Weg gezelligheid en sociale contacten! Kort erna begon mijn

rug weer eens op te spelen. Dus rustig blijven, maar dat moesten we toch al. Voor ons geen probleem. We vermaken ons prima met onze hobby's. Henk was met zijn fotohobby bezig en ik lees graag en maak kaarten.

Tot overmaat van ramp kreeg ik last van mijn knie. Kon de trap niet meer af. De pijn was afschuwelijk. De huisarts erbij. Er moesten foto's gemaakt worden en ik kreeg zware pijnstillers als medicatie. Dan krijg je de discussie van het wonen. Die trap wordt een probleem, de tuin is te groot! Zou het niet verstandig zijn om wat kleiner te gaan wonen en geen trap en tuin meer te hebben.

Hebben nog even overwogen een traplift aan te schaffen. Of dat zo heeft moeten zijn werden we benaderd door een familie uit Avenhorn met de vraag of wij nog geïnteresseerd waren in hun woning. De beslissing heeft ons wel wat slapeloze nachten bezorgd.

Dan krijg je de voorbereiding van de verhuizing, de schilder en kleine aanpassingen.

Een week voor de Kerst werd Henk getroffen door een hersen-infarct. Erg spannend. Na de nodige onderzoeken is hij op Oudejaarsdag met succes geopereerd.

Begin januari hebben we al wat spullen naar ons appartement verhuisd met enorme hulp van onze

beide dochters en hun echtgenoten. We hebben met de verhuizing de weergoden meegehad. De sneeuw was net weg. Dan kom je in je nieuwe appartement. De meubels staan op zijn plaats en dan wacht het uitpakken van zo'n kleine 100 verhuisdozen.

Dan waardeer je dat je een stel doortastende kinderen hebt! Ik verwacht dat jullie nu een beetje een idee hebben hoe wij de Corona periode hebben beleefd.



Hartelijke groeten, Tinie Hemke

Ik geef de pen door aan Marja de Koning. Succes Marja!