

Fietsvakantie alleenstaanden 2 t/m 6 sept.

Vanuit een luxe groepsaccommodatie te Gees fietsen 18 alleenstaande Vrouwen van Nu uit Drenthe en omliggende provincies elke dag een mooie route door het Drentse land.

Het was redelijk fietsweer soms een harde wind maar we zijn maar 1x keer natgeregend en toen waren we weer op weg naar de accommodatie dus dat was niet zo erg.

Ook werden er diverse tussenstops gemaakt, o.a naar het kerkje van Zweeloo, een siersmederij een handweverij en naar een mooie tuin in Dalen (de Daoler Tuun)



Het ontbijt werd door ons zelf verzorgd en 's avonds stond er een heerlijke maaltijd voor ons klaar en de laatste avond gingen we uit eten in Zweeloo. De avonden werden doorgebracht met wandelen en er werden spelletjes gedaan.

Het was een gezellige midweek en we zijn al weer bezig met de fietsvakantie voor 2020.

