

## **Een dagje fietsen met de vrouwen van Nu. op 3-09-2015**

Om 9.00 uur kwamen samen op de markt.

Er hadden zich 28 dames verzameld zowel met E bikes als op gewone fietsen.

Er werd ons gezegd, fiets je zonder ondersteuning dan heeft het de voorkeur om midden in de groep te fietsen.

Het voorste deel van de groep zuigt je mee en het achterste deel van de groep duwt je voort. Wat is er nu makkelijker voor de gewone fietser.

Zo gezegd zo gedaan, maar de snelheid was dusdanig dat het makkelijk te doen was en de niet gemotoriseerden, de E bikers bijna voorbij fietsten!!

Vanaf de markt zijn we eerst via enkele omwegen richting Mantinge gefietst en hebben in de Vossenheugte koffie gedronken met heerlijke zelf gebakken taart.

Vandaar ging het via de Staatsbossen richting Gees, een mooie route langs het Mekelmeer.

In Gees aangekomen konden wij de meubelboerderij en meubelmakerij "de Kebof" bezichtigen.

Een landelijke woonwinkel voor maatinterieur en tuindecoraties.

Van hieruit gingen we naar restaurant de Zwerfkei voor een uitgebreide en zeer goed verzorgde broodmaaltijd.

Om 13.30 zaten we weer op de fiets richting Aalden. De lucht zag er dreigend uit en we kregen bij de molen in Aalden een forse regen bui te verwerken.

Iedereen de regenjas aan en onder een hoge boom schuilen.

Maar de bekende Drentse gastvrijheid bleek hier nog aanwezig te zijn.

Een bewoner zag ons schuilen en reed direct zijn auto uit de garage en verwelkomde ons in zijn lege garage voor een schuilmogelijkheid.

Zo zie je maar weer wat een man voor een hele groep vrouwen kan betekenen.

Nadat de regen was gestopt de route vervolgd naar Westerbork.

Bij de Westerburcht nog een heerlijke versnapering gehad en verder gefietst richting Beilen waarna ieder zijn eigen weg terug naar huis ging.

Het was buiten de regenbuien om een zeer geslaagde dag.

De fietscommissie wordt bedankt voor de leuke tocht en organisatie.

Gerda Hoving