



Door OAD is in samenwerking met de reiscommissie Z-H, speciaal voor Vrouwen van Nu een vlieg-busreis georganiseerd:

***Dit is de uitgestelde reis van 2020
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar***

NOORWEGEN IN EEN NOTEDOP

Reis je met ons mee van 14 t/m 21 augustus 2021?



Centraal in Noorwegen ligt Fagernes, het toeristische hart van de folkloristische streek Valdres. Vanuit deze gezellige standplaats gaan wij deze week een ongelooflijk mooi gedeelte van Noorwegen verkennen. Wat te denken van een boottocht door het prachtige Nærøyfjord die sinds 2005 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO staat. Een ander UNESCO-hoogtepunt is het Geirangerfjord, ook wel de Koning der fjorden genoemd. Of een spectaculaire treinrit met de wereldberoemde Flåmbanen? Fagernes ligt aan het Strondafjord, een verbreding van de rivier de Begna. Het fjord is omgeven door met naaldbomen begroeide berghellingen. Het stadje heeft onder meer leuke winkeltjes en terrasjes en het Valdres openluchtmuseum, waar wij meer dan 93 traditionele houten boerderijen kunnen bewonderen. Fagernes in het Valdresdal wordt omsloten door prachtige natuurgebieden.

PROGRAMMA

(onder voorbehoud van wijzigingen)

Dag 1 – zaterdag 14 augustus 2021 - heenreis

We vliegen rechtstreeks per KLM van Amsterdam naar Oslo. Hier worden wij door onze Oad-chauffeur/reisleider ontvangen waarna we per comfortabele touringcar naar ons hotel in Fagernes rijden



We verblijven en dineren komende week in het Scandic hotel Valdres in Fagernes. Het is een sfeervol hotel, gelegen in het centrum van Fagernes en direct aan het Strondafjord. Vanaf de grote tuin met terras hebben we uitzicht op dit fjord. Het hotel is o.a. voorzien van sauna, solarium (*tegen betaling*), binnenzwembad, fitnessruimte, grote tuin met terras aan het fjord en een ligweide.

Dag 2 – zondag 15 augustus 2021 - Jotunheimen

Vandaag maken wij een mooie excursie door het cultuur- en natuurpark Valdres. We volgen een langzaam klimmende weg door de vlakke van Valdresflya en langs plaatsjes als Beitostølen en Bygdin. Een gevarieerd cultuurlandschap met schitterende panorama's met uitzicht op het 'Gebergte van de Reuzen', oftewel Jotunheimen. Hier bevinden zich de hoogste bergtoppen van Noorwegen. We laten ons overweldigen door de ongerepte natuur en de stilte.



Dag 3 – maandag 16 augustus 2021 - Unesco Werelderfgoed Geiranger Fjord



Wij bezoeken de meest bezochte trekpleister van Noorwegen, het Geirangerfjord. Via de 'Valdres Flya', een bekende toeristische route, klimmen we langzaam naar het Ottadal richting één van de spectaculairste landschappen van Europa. We genieten van imposante watervallen en bekijken de gletsjers van dichtbij. Indien het weer het toelaat rijden we naar het bergplateau Dalsnibba en kijken we vanaf 1500 meter hoogte over het Geiranger Fjord.

Dag 4 – dinsdag 17 augustus 2021 - Valdresdal, Stronda- en Slidrefjord

We maken een dagtocht door de directe omgeving van Fagernes, rijden door het Valdresdal langs het Strondafjord over onverharde wegen vanwaar we een prachtig uitzicht over Vestre-Slidre hebben. Vervolgens rijden we naar Ulnes, waar we de 750 jaar oude kerk zien. Verder gaan wij langs de smalle Slidrefjord naar Lomen, vooral bekend vanwege de gelijknamige 800 jaar oude staafkerk. In Ryfoss komen we een mooie waterval tegen. Via de oudste Runensteen van Scandinavië in Einang, rijden we terug naar ons hotel.

Dag 5 – woensdag 18 augustus 2021 - treinrit Bergenbahn en Flåmbaan, boottocht Nærøfjord

Er wacht ons weer een geweldig programma. We gaan vanuit de trein en vanaf de boot genieten van het Noorse landschap. In Geilo stappen we op de trein van Oslo naar Bergen, ook wel de Bergenbahn genoemd. Vanuit de trein hebben we alvast een voorproefje van wat wij later op de dag nog zien. We genieten van het prachtige panorama op het grootste



gletsjergebied van Noorwegen. In de plaats Myrdal stappen we over op de wereldberoemde Flåmbanen, één van de beroemdste attracties van Noorwegen. Vanaf Myrdal daalt de trein maar liefst 865 meter over een traject van 20 kilometer. Flåm is het eindpunt van de meest steile spoorweg ter wereld. In Flåm stappen we aan boord voor een boottocht. Deze tocht



voert ons langs ongerepte natuur en magnifieke landschappen naar de smalste fjord ter wereld, de Nærøyfjord. Dit fjord is een zijarm van de Sognefjord en slechts 300 meter breed waardoor we een imposant uitzicht hebben op de 1700 meter hoge bergen die de fjord omzomen.

Dag 6 – donderdag 19 augustus 2021 - Fagernes



Vandaag genieten we van een heerlijk ontspannen dagje in Fagernes. We kunnen die invullen zoals we dat zelf willen. Het is wel de moeite waard om het grootste openluchtmuseum van Noorwegen in Fagernes te bezoeken. Wie dat wil kan, na het ontbijt, met ons er te voet heen gaan. Het Valdres Museum, is het grootste openlucht museum van Noorwegen. Hier zien we de klederdrachten en woningen uit diverse Noorse provincies door de

historie heen. Aan het einde van de ochtend lopen we terug naar Fagernes en kunnen de middag verder besteden zoals we dat zelf willen. Genieten van de rust bij het hotel of aan het water, of het gezellige dorpje Fagernes verkennen. Hier zijn diverse gelegenheden voor de lunch en leuke boetiekjes. Zo tref je hier een winkel waar klederdracht gemaakt wordt. Gastvrij als de Noren zijn, zullen ze je vast met plezier uitnodigen om te kijken naar het proces. Ben je meer een kunstliefhebber, loop dan eens binnen bij de galerie van de lokale kunstenaar Eva Laila Hilsen. Wil je actief bezig zijn, dan kun je bij de receptie van het hotel om een wandelroute vragen.



dag 7 – vrijdag 20 augustus 2021 - dagtocht Lærdal



We kunnen in Noorwegen natuurlijk niet om de wereldberoemde historische staafkerkjes heen. Nadat we het best bewaarde fjordendorp van Noorwegen hebben bezocht gaan we via het Hemsedal naar Borgund. Hier staat de best bewaarde staafkerk van Noorwegen, daterend uit 1180.

We vervolgen onze weg langs de historische route naar het Lærdal. Wederom verbazen wij ons over de prachtige natuur van Noorwegen.

In het Lærdal bezoeken wij het beroemde Norwegian Wild Salmon Centre. Een bijzonder museum over de geschiedenis van de wilde zalm en genieten we van het 20 meter lange aquarium.

Aansluitend maken wij een wandeling door het pittoreske fjordendorp Lærdal. Via een prachtige route langs het Sognefjord gaan we richting Ardal en het plaatsje Vang terug naar Fagernes.

En dan is alweer de laatste avond van onze reis aangebroken waarop we een afscheidsdiner met een speciaal tintje geserveerd krijgen.



Dag 8 – zaterdag 21 augustus- Vigelandpark Oslo – naar huis



Na het ontbijt nemen we afscheid van het Scandic Valdres Hotel in Fagernes. We rijden rechtstreeks naar Oslo waar we eind van de middag per lijndienst naar Amsterdam terugvliegen. Maar eerst verheugen we ons nog op een laatste heel mooie dag in Oslo. We bezoeken het prachtige wereldberoemde beeldenpark van Gustav Vigeland. Een ieder kan in eigen tempo door dit park wandelen en de schitterende beelden bewonderen. We sluiten onze reis af met een gezamenlijke lunch in het restaurant van het Vigelandpark.

(foto's uit privé bestand)

Prijs € 1354,--pp bij een gedeelde 2pk. en mountainview (fjordview: meerkosten € 149,--)

Toeslag 1 pk naar keuze mountainview € 135,-- of fjordview € 249,--

Verblijf in Scandic hotel Valdres, Jernbanevegen 2900 Fagernes, een 4* hotel op een mooie locatie, op basis van half pension

Inclusief:

- **De meeste lunches**
- **Na het diner koffie/thee**
- **Zo mogelijk 's ochtends ergens koffie/thee**
- **Alle entrees**
- **Alle fooien**
- **Begeleiding door onze chauffeur/reisleider**
- **Vervoer per luxe touringcar**

Exclusief:

- **Drankjes bij het eten**
- **Persoonlijke uitgaven**
- **Reis en annuleringsverzekering**
- **Calamiteitenfonds à €2,50 p.p.**

N.B: Doordat dit een uitgestelde reis is, is de reissom onder voorbehoud!

