

**16-daagse rondreis door Armenië en Georgië
voor RVAJ door Sovjet Reizen
24 april t/m 9 mei 2019**

Dag 1 – woensdag 24 april vlucht Amsterdam – Jerevan

Dag 2 – donderdag 25 april Jerevan

We maken een stadstour door de hoofdstad van Armenië en bezoeken het Armeens Nationaal Historisch museum. De vier plateaus van de Cascade bieden een prachtig panorama van Jerevan en de berg Ararat. (4 nachten)

Dag 3 – vrijdag 26 april Garni – Geghard

In Garni bezichtigen we de Zonnetempel uit de 1^{ste} eeuw en in Garni een klooster uit de 4^{de} eeuw. Tijdens de lunch zien we hoe het Armeense brood, lavash, wordt gemaakt. Tot slot bezoeken we het genocide-monument in Jerevan.

Dag 4 – zaterdag 27 april Echmiadzin – Zvartnots – Jerevan

Wat Rome is voor katholieken, is Echmiadzin voor Armeniërs. In de kathedraal worden enkele bijzondere relikwieën bewaard. In Zvartnots bezoeken we de ruïne van een 7^{de}-eeuwse tempel. Tijdens de lunch krijgen we traditionele zang te horen. En in Jerevan hebben we tijd voor een bezoek aan de overdekte bazar.

Dag 5 – zondag 28 april Jerevan – Khor Virap – Areni - Noravank – Goris

We beginnen met een bezoek aan het klooster Khor Virap met een prachtig zicht op de berg Ararat. In Areni maken we tijdens de lunch kennis met de wijnen van Armenië. Op zo'n 10 km van hier ligt het klooster van Noravank, het meesterwerk van de middeleeuwse architect Momik. (2 nachten)

Dag 6 – maandag 29 april Khndzoresk – Tatev

Khndzoresk is grotendeels gehouwen uit zachte rots. Na de lunch bezoeken we Tatev. Om hier te komen nemen we een rit met de langste kabelbaan ter wereld. Dit complex wordt vaak een „klooster op de rand van de leegte“ genoemd. Tegen het einde van de middag bezoeken we het Women Resource Centre in Goris.

Dag 7 – dinsdag 30 april - Goris – Selim – Noraduz – Dilijan

We bezoeken het Stonehenge van Armenië, genaamd Karahunge. Bijzondere stops onderweg: de Selim Karavanserai, een handelspost uit de tijd van de Zijderoute; Noraduz, een middeleeuwse begraafplaats; het Sevanavank klooster. Vanaf hier hebben we een prachtig uitzicht op de omgeving. (1 nacht)

Dag 8 – woensdag 1 mei - Dilijan – Haghpat – Sanahin – Tbilisi

We rijden naar de kloosters van Sanahin & Haghpat die elementen bevatten van Byzantijnse kerkelijke architectuur in een typische Armeense bouwstijl. Na de lunch rijden we naar Georgië om uiteindelijk in Tbilisi te arriveren. (3 nachten)

Dag 9 – donderdag 2 mei – Tbilisi

Tbilisi, ook wel het Parijs van het oosten genoemd, trekt al sinds de oudheid vele bezoekers. We beginnen onze stadstour met de Metekhi tempel, gelegen aan de

rivier de Mtkvari en gebouwd door de Georgische koning Sint-Demetrius II wiens standbeeld hier over de stad waakt. Verder zien (en ruiken!) we de sulfaatbaden en we wandelen door de oude straatjes. Voor de workshop sieraden maken wordt de groep in tweeën gesplitst. Vandaar dat je nu een vrije middag hebt, of sieraden gaat maken.

Dag 10 – vrijdag 3 mei – Tbilisi

Nadere kennismaking met de stad en bezoek aan het nationaal museum. In het openluchtmuseum zien we huizen uit de diverse regio's van Georgië. Ook vandaag dus een vrije middag of sieraden maken voor de andere helft van de groep.

Dag 11 – zaterdag 4 mei - Tbilisi – Sagarejo – Signaghi

We wandelen eerst door het Art Nouveau-district van Tbilisi. Aansluitend rijden wij naar Sagarejo, het thuis van de chauffeur die al jaren voor Sovjet Reizen werkt. Hier ervaren we de gastvrijheid van Georgië. Zijn vrouw verzorgt tevens een workshop waarbij je zelf khinkali en chatchapuri (kaasbrood) leert maken. (2 nachten)

Dag 12 – zondag 5 mei - Signaghi

Signaghi ligt op 720 meter boven zeeniveau in de wijnregio Kachetië. In de 19^{de} eeuw was het een van de belangrijkste handelscentra van de Kaukasus. Na de lunch bezoeken we het klooster van Bodbe met zijn basiliek.

Dag 13 – maandag 6 mei - Signaghi – Kvareli – Gudauri

We brengen een bezoek aan het Nekresi klooster uit de 4^{de} eeuw en het het Kvareli Gvirabi wijnhuis. Daarna nemen we de Georgische Militaire Weg naar Gudauri. We stoppen bij het Ananuri fort dat uitkijkt over het Zhinvali stuwmeer. Gudauri ligt op een hoogte van 2200 meter in de Hoge Kaukasus. (2 nachten)

Dag 14 – dinsdag 7 mei - Kazbeghi

De route van vandaag loopt tussen hoge pieken en de diepe dalen waar herders hun schapen laten grazen. Via de Daryal kloof komen we aan bij Kazbegi en zien we de besneeuwde top van de ruim 5.000 meter hoge Kazbegberg. Met jeeps rijden we naar de Gergeti Drievuldigheidskathedraal.

Dag 15 – woensdag 8 mei - Gudauri – Mzcheta – Gori – Tbilisi

Mzcheta, de voormalige hoofdstad van het Georgische rijk en tegenwoordig de spirituele hoofdstad en thuisbasis van twee van de belangrijkste kerken van Georgië - Svetitskhoveli en Jvarikerkerk. Aansluitend rijden we verder naar Gori, de stad van Jozef Stalin, die hier geboren is. Hierna rijden we terug naar Tbilisi en dan is het tijd voor het afscheidsdiner. (1 nacht)

Dag 16 – donderdag 9 mei Tbilisi – Amsterdam

Transfer naar de luchthaven en terugvlucht naar Schiphol.

Wijzigingen/aanvullingen in het programma zijn voorbehouden!