

Dagje Deventer

De stadswandeling in Deventer begon op de Brink in Deventer. Om 11:00 uur was er koffie bij Grand-Café Hans en Grietje met 3 soorten heerlijke koek.

Daar melden zich 64 dames en dat waren er 8 dames meer dan die zich bij ons opgegeven hadden.

Dat kostte wat organisatie maar kon gelukkig goed opgelost worden.

We hadden geluk met het weer het was droog met zo af en toe een zonnetje wel een beetje fris maar prima wandelweer.

We hadden 3 prima gidsen die uitvoerig vertelden over de Highlights van Deventer.

Na de lunch pauze gingen we met de Ms. Carpe Diem, een prachtige boot een uur varen op de IJssel.

Omdat de groep door de komst van de 8 dames teveel was voor deze boot, was er de mogelijkheid voor een 8 tal dames om mee te varen op de Ms. Stad Deventer.

Na de boottocht ging iedereen om 15:15 uur nog even in Deventer wat rondkijken of huiswaarts.

Ik denk dat we door de vele reacties die we gehad hebben terug kunnen kijken op een heel geslaagde dag.

Omdat Fennie verhinderd was heeft Ina Krikken foto's van deze dag gemaakt.

Namens de Commissie Cultuur: Alberta, Ineke en Gea hartelijk dank.

Groeten Gea.

