

10-03-2020

Bezoek van Burgermeester Attema



Op dinsdag 10 maart kregen we bezoek van de burgermeester van Ridderkerk, mevrouw Attema. Kenmerkend van een burgermeester is de ambtsketen. Wij kregen het voorrecht om de ambtsketen allemaal even vast te houden of zelfs om te doen. Het verhaal achter deze keten is dat de huidige keten groter is, dan deze in eerste instantie bij de maak geweest is. In 1959 heeft scheepsbouwer Verolme de opdracht gegeven om de keten meer aanzien te geven en groter te maken, waardoor deze een statiger uiterlijk kreeg.

Truus en Marie bekijken hier de ambtsketen



Mevrouw Attema vertelde over haar jeugd, volwassen worden en het werk in o.a. het buurthuis in Vlaardingen. Ze zag de ongelijkheid en soms het onrecht dat mensen overkwam en dit maakte dat ze de politiek inging. Vanuit deze plaats meer kon zij veel meer betekenen.

Haar werk bestaat uit veel lezen, luisteren en overleggen. Haar inzet is groot m.n. voor de jeugd en jongvolwassenen die dreigen te ontsporen. Haar integriteit is groot, alsook haar zelfreflectie. "Sta eens voor de spiegel en kijk jezelf in de ogen, stel je zelf de vraag: doe ik het goed, kan het ook anders." In 2010 werd ze burgermeester van Ridderkerk. Met veel passie leidt zij onze gemeente. Na de pauze beantwoorde zij vragen die wij op een briefje hadden aangeleverd. We waren zeer verheugd met haar komst en hebben haar beter leren kennen als een open vrouw met passie en humor.



Burgermeester mevrouw A Attema