

Hallo beste vrouwen van nu.

Bedankt Gerda Koeman, dat je de pen aan mij doorgaf...

De meeste dames kennen mij wel, maar ik zal me toch even voorstellen.

Mijn naam is Ans Wonder-Jonkman, 64 jaar en woon samen met Cees 44 jaar op het Westeinde 307 te Berkhout.

Onze dochters wonen niet meer in het dorp.

Annelies van 39 jaar woont in de Bilt met Michael en Evelien van 37 jaar woont in Leerdam met Richard en hun 2 zonen, Dion van 11 en Mauro van 10 jaar.

Ik ben dit jaar al 40 jaar lid van de vrouwen van nu en ben een trouwe bezoeker van de afdelingavonden en heb al 2x in het bestuur gezeten met veel plezier.

Toen de meiden allebei naar het voortgezet onderwijs gingen, ben ik bij het station in Hoorn gaan werken, bij de kiosk, een onderdeel van de restauratie van Flip en Wil Geenjaar.

Dit heb ik 14 jaar met heel veel werkplezier gedaan, daarna ben ik enquetrice geworden voor smaaktesten in Hoorn, dit was ook heel leuk, na 5 jaar ging het bedrijf naar Alkmaar en vond ik het goed, want ik kreeg last van mijn versleten knie.

En nu ben ik alweer 5 jaar vrijwilligster in het "Museum v/d 20e eeuw" op het Oostereiland in Hoorn.

Daar doe ik baliewerkzaamheden in de museumwinkel, ook weer heel leuk en hoef niet meer zo te staan, kan mooi anzitten...want ik heb toch wel last van mijn been en rug.

Ik ontvang de bezoekers en zie ze ook weer met een blij gezicht naar huis gaan, want iedereen vind het "een feest van herkenning"..

Het was dan ook jammer, dat het museum 13 maart dicht moest door het corona Virus.

Dus dat werd thuis zitten voor de 75 vrijwilligers uit het museum.

Maar....Cees en ik hebben ons niet verveeld, smorgens bij de koffie en 's middags bij de thee, zijn we gaan rummy cuppen, wat we nu trouwens nog steeds doen, zo leuk vinden we het. En elke dag ging ik op de fiets, om een boodschapje te doen in de supermarkt.

We hebben ons verder goed aan de Corona regels gehouden, geen visite gehad, of op visite geweest en de dag vloog evengoed om...

Toen 1 juni het museum weer open ging, kon ik weer aan het werk, met speciale regels en eenrichtingsverkeer in het museum en er moest gereserveerd worden voor een bezoek. Weer leuk om mijn collega's weer te zien en te spreken, alhoewel we niet met zijn 2 en achter de balie mochten zitten, door de anderhalve meter regel dus 1 persoon achter de balie en 1 persoon in de buurt van de balie om de mensen wegwijs te maken in het leukste museum van Hoorn, zoals onze collega Wim altijd zegt.

Nu zijn de regels na 1 juli alweer wat versoepeld en hoeft er niet meer gereserveerd te worden en is de Horeca ook weer bemand in het museum.

We gaan ook weer bij elkaar op visite en keezen en kaarten ook weer op gepaste afstand met burens en kennissen en gaan weer op bezoek bij onze kinderen die ook weer bij ons zijn geweest en dat is toch wel weer erg gezellig..

Wij en onze familie zijn de Corona tijd gelukkig goed doorgekomen ik hoop van jullie allemaal ook...

Ik geef nu de pen weer door aan mijn naamgenootje....Ans de Boer...

Groetjes van Ans Wonder.

