



In het boek *Andere Tijden achter het aanrecht* staan verhalen die gebaseerd zijn op uitzendingen van het geschiedenisprogramma *Andere Tijden* over vrouwen. Helaas bleek het op de presentatie niet mogelijk fragmenten uit de uitzending te laten zien. Hieronder linkjes naar de (volledige) uitzendingen, die terug te kijken zijn op internet.



De jubileumfilm uit de jaren vijftig van de Nederlands Bond voor Plattelandsvrouwen, de voorganger van Vrouwen van Nu, staat op de eigen site en op youtube:

<https://www.youtube.com/watch?v=P2z4wvLL4B4>

Het gezin, en zeker het boerengezin, had een centrale rol in de wederopbouw. Daarom kreeg de huisvrouw een bombardement aan adviezen. Een paar van de soms hilarische **voorlichtingsfilms** die het ministerie van Landbouw in de jaren vijftig maakte voor plattelandsvrouwen is op youtube te zien:

**Goed geborgen zonder zorgen:** <https://www.youtube.com/watch?v=WK-G8ou3Dpl&t=553s>

**Goede strijkmethoden:** <https://www.youtube.com/watch?v=3V6pwwYX2iQ>

In 2000 maakte *Andere Tijden* een uitzending over de plattelandsvrouwen. Voor deze uitzending spraken we met vrouwen uit Oost-Groningen die in de jaren vijftig en zestig lid waren van de Bond. <https://www.anderetijden.nl/aflevering/655/Moederdag>

In *Andere Tijden achter het aanrecht* vertellen vrouwen hoeveel moed er voor nodig was om de gevestigde orde te trotseren en hun hart te volgen.



Meisje die bij het **leger** gingen omdat ze na de benauwde bezettingsjaren wat van de wereld wilden zien, werden verklede typistes of officiersmatrassen genoemd.

<https://www.anderetijden.nl/aflevering/128/Vrouwen-ten-strijde>



De KNVB verbood het **vrouwenvoetbal**, dus reisden sommige meiden iedere week vanuit de Achterhoek naar Zeeland omdat ze daar wel konden spelen.

<https://www.anderetijden.nl/artikel/1353/De-emancipatie-van-het-vrouwenvoetbal-in-Nederland>



En **fabrieksmeisjes** riskeerden hun baan toen ze in staking gingen omdat ze minder betaald kregen dan mannen. <https://www.anderetijden.nl/aflevering/144/De-sigarenmeisjes-van-Pekela> en <https://www.anderetijden.nl/aflevering/468/Optilon>

De vrouwen van de **Moedermavo** combineerden school met een huishouden en kinderen. Tijdens het strijken leerden ze hun Franse woordjes. Hun echtgenoten waren er niet altijd blij mee.



Van de filmpjes bij de vragen tip ik nog de uitzending over Grote Gezinnen:

<https://www.anderetijden.nl/aflevering/607/Grote-Gezinnen>

Vanwege de leuke archiefbeelden toch ook over Dolle mina:

<https://www.anderetijden.nl/aflevering/240/Mina-en-haar-mannen>

En voor wie het feminisme helemaal op een radicaal niveau wil tillen:

<https://www.anderetijden.nl/aflevering/432/De-Keizerinnen>