

Agrarische dag.

Op 13 oktober 2015 zijn we met 49 dames om 8 uur vanaf Zonna vertrokken naar Nijeveen.

We kwamen om 8.40 uur aan bij dorps huis "De Schalle", waar we met koffie of thee met cake werden ontvangen.

We vertrokken met de groene bus richting Giethoorn.

De excursie heette: Op de grens over de grens, omdat we dus naar Giethoorn in Overijssel gingen.

Na de boottocht door het mooie maar nu ook zeer rustige Giethoorn, (we waren bijna de enige gasten) gingen we naar restaurant "De Nije" voor een heerlijke lunch.

Na de lunch vertrokken we naar het veebedrijf van de familie Flinkert.

Alles ging vol automatisch, de koeien kregen afgewogen voer door een zender die in hun halsband zat.

Als laatste kregen we een film te zien in de oude melkfabriek in Kolderveen.

Ook in dezelfde fabriek is er een chocolade afdeling waar ze heerlijke bonbons maakten.

Je kon er doosjes kopen en er was volop keuze.

Tot slot gingen we weer terug naar "De Schalle" voor de afsluiting van een gezellige mooie en leerzame dag.

Wya de Klein.

