

Door Barrio-life is in samenwerking met de reiscommissie Z-H speciaal voor Vrouwen van nu georganiseerd een vlieg/bus/rondreis

DE CULTURELE PARELS VAN ANDALUSIE

Reis je met ons mee van 28 september t/m 7 oktober 2021



Tijdens deze Andalusië Rondreis met de Culturele Hoogtepunten, bezoek je niet alleen de vier grote steden Granada, Córdoba, Sevilla en Málaga, maar hebben we een verblijf in de olijvenstreek en het witte dorpen gebied bij Ronda toegevoegd. Zo ervaar je niet alleen de toeristische hoogtepunten van het Alhambra, de Mezquita en het Alcazar, maar kom je ook in de kleine dorpjes en op het Andalusische platteland dat minder toeristisch is en waar je het Andalusische leven kunt "proeven". In Sevilla bezoeken we het historisch centrum te voet, maar de prachtige stadsparken, bruggen en leuke wijken, verkennen we per fiets en via een boottocht op de Guadalquivir. Tijdens ons verblijf in de olijvenstreek bezoeken wij een echte olijvenboerderij, maken een fietstocht over een oorspronkelijke spoorlijn en een wandeling in het natuurpark Sierra Nevada.

Programma

(Onder voorbehoud van wijzigingen)

Dag 1: De brug van Ronda

Vanuit Nederland vliegen we op de Middellandse stad Málaga. Bij aankomst worden we opgewacht door de Nederlands sprekende reisbegeleider Rob, woonachtig in Spanje en een ware Andalusië kenner. We halen de bagage van de band en per comfortabele touringcarbus rijden we allereerst naar Ronda.



Ronda heeft een belangrijke Arabische historie, uit de tijd dat de Moren Andalusië hadden veroverd (700-1400 n.c.). Het hoogtepunt is de beroemde brug die boven de kloof van Ronda uittorent. De reisbegeleider heeft een leuke lunchplek gereserveerd en na de lunch rijden we naar Sevilla, onze verblijfplaats voor de komende drie nachten. We checken in voor Hotel Abril en dineren gezamenlijk in het hotel of in de buurt.

Dag 2: Alcazár en boottocht over de rivier Guadalquivir

Na een eerste nacht op Andalusische bodem staat de ochtend in het teken van het



bezoeken van de culturele trekpleisters van Sevilla. Onze Engelsprekende gids wacht ons op in het centrum en de entreetickets van de wandeling zijn reeds geregeld. Het is een mooie wandeltocht waar de historie en grandeur van Spanje zich uitgebreid laat zien.

Tijd voor een Spaanse tapas lunch, voor wie wil aanschuiven en met de groep luncht. Na de lunch staat een ontspannen boottocht op het programma. Een tocht waarbij je vanaf het water op de Guadalquivir rivier meer hoort over hoe Columbus vanuit Sevilla vertrok naar Amerika. Na een opfrismoment in het hotel dineren we in de avond in een leuk restaurantje op loopafstand van het hotel en je kan een lekkere sangría, goede rode wijn of Spaans biertje proberen.



Dag 3: Fietstocht door Sevilla

Na gisteren het historisch centrum te voet te hebben bezocht en de mooiste monumenten van binnen te hebben gezien, is het vandaag tijd voor de buitenomgeving van het centrum.



Sevilla heeft veel bezienswaardigheden die rondom de oude stad liggen. We ontmoeten de fietsgids en gaan in groepjes op pad per fiets en bezoeken de prachtige stadsparken van Sevilla, de leuke wijken Triana en Macarena en fietsen over de bruggen van de rivier. Sevilla is redelijk vlak en we stoppen voor een terrasje. Voor wie wil kan gezamenlijk met de groep lunchen of een eigen plan trekken.

Vanmiddag is de laatste middag in Sevilla en er is vrije tijd voor bezoek musea of gezellig shoppen.

Dag 4: Córdoba, Mezquita en wandeling

Na het ontbijt in het hotel verlaten we Sevilla per touringcar oostwaarts richting de stad Córdoba, een andere prachtige parel op de erfgoedlijst van Andalusië. Na een rit van een kleine twee uur komen we aan in Córdoba. We laten de bagage in de



bus achter. Onze gids staat ons al op te wachten voor een wandeling. Córdoba is bekend om de prachtige Mezquita, een moskee die door de eeuwen heen tot kathedraal is omgebouwd. De wandeling voert verder door de oude Joodse wijk van Córdoba. We nemen afscheid van de stadsgids en het is tijd voor misschien wel een koude "Salmorejo", het neefje van de Gazpacho, maar typisch voor Córdoba. Na de lunch kan je besluiten om zelf een wandeling te maken of met de reisbegeleider te wandelen naar de beroemde "bloempatio" straatjes. Elk jaar vindt er een wedstrijd plaats voor het mooiste bloemenbalkon van Córdoba. Einde van de middag brengt de bus ons in een uurtje naar ons hotel in de olijvenstreek van de provincia Córdoba. Hier verblijven we drie nachten in Hotel Mencía Subbetica en dineren we in de accommodatie.

Dag 5: fietstocht over de Via Verde en/of een wandeling

We verblijven in de olijvenstreek van Córdoba, waar de glooiende heuvels met olijfboomvelden tot het oog reiken. Na het ontbijt staat een mooie fietstocht op de Via Verde op het programma. Er lag een spoorlijn door het gebied van de olijvenstreek en het spoor heeft plaatsgemaakt voor een mooi autovrij fietspad door de natuur. Heuvelachtig en glooiend, maar een prachtige manier om te genieten van een bijzonder gebied.





Als je niet wilt fietsen, kan je mee met de reisbegeleider op een wandeling door de omgeving of in het Subbética park. We ontmoeten elkaar weer terug in de accommodatie voor de lunch. De middag staat in het teken van ontspanning met de mogelijkheid om bij het zwembad te zijn en daar te genieten van de omgeving.

In de avond is het diner in de accommodatie of op loopafstand in de omgeving.

Dag 6: bezoek aan olijfboerderij en olijfoliemuseum

Na het ontbijt in het hotel worden we opgehaald en rijden we naar een echte olijfolieboerderij. Op deze boerderij ofwel plantage wandelen we met de eigenaar door de velden en leer je alles over olijven, olijfolie en de productie. We sluiten af met een bezoek aan de oude olijmolen en een proeverij van verschillende soorten olijfolie. We rijden daarna terug naar de accommodatie en stoppen onderweg nog voor de lunch bij een leuk restaurantje. De middag kan je gebruiken om het olijfoliemuseum te bezoeken of te genieten van zwembad of anderszins te ontspannen.

In de avond komen we bij elkaar voor het laatste diner in deze accommodatie.



Dag 7: Granada wandeling met historie

Vanuit de olijvenstreek rijden we naar de stad Granada. Bekend om het hoogtepunt, het Alhambra paleis van de Moren. We verlaten de olijvenstreek en bij aankomst in Granada checken we in bij het hotel Mencía Real de la Alhambra. Na de lunch ontmoeten we de stadsgids die ons op een verrassende wandeling meeneemt door de wijken Albaicín en Sacremonte. Dit zijn de historische wijken van de stad en we zien hoe de Arabieren overal waterviaducten hebben aangelegd. Een wandeling met veel historie en we stoppen voor een leuk terrasje met uitzicht op het Alhambra. Vanavond dineren we in een leuk restaurantje met lekkere tapas.



Dag 8: bezoek aan het Alhambra paleis

Na het ontbijt ontmoeten we de Engelssprekende gids en wandelen we naar de ingang van het Alhambra paleis. We bezoeken het Nazarí paleis, de Generalife tuinen en omgeving tot aan de lunch. Het Nazarí paleis staat bekend als één van de parels van Spanje, met haar mozaïek, houtsnijwerk en prachtige decoratie. We



eindigen met de gids en lunchen voor wie wil weer buiten het Alhambra, maar mocht je langer willen blijven in het Alhambra en meer willen zien, dan heb je de vrije middag tot je beschikking om het Alhambra te bekijken. Voor wie wil kan na de lunch teruggaan naar het hotel of wandelen door het centrum van de stad. Vanavond dineren we in een leuk restaurantje met lekkere tapas.

Dag 9: Bezoek natuurgebied Sierra Nevada



Naast Granada ligt het prachtige Sierra Nevada natuurgebied. Vanuit Granada zie je mogelijk al de besneeuwde toppen van de top van de berg. We vertrekken per touringcar en rijden de stad uit en de natuur in. We maken een lichte wandeling door de natuur en lunchen op een leuke plek in een klein dorpje. Bij terugkomst in de middag, kun je er zelf op uit trekken. Zo zijn er musea te bezoeken, de

grote kathedraal van de stad en zijn er kleine leuke pittoreske straatjes. De reisbegeleider kan goede tips geven. De laatste avond van deze mooie reis is anders dan de andere. We dineren op een verrassende plek met een Flamenco tintje. Een plek waar we na het diner nog gezellig aan tafel kunnen blijven napraten en genieten van cultuur en dans.

Dag 10: bezoek aan het witte dorpje Frigiliana en vertrek naar huis

We verlaten Granada na het ontbijt en rijden de Sierra de Tejeda in voor een bezoek aan het mooiste dorpje van Spanje, Frigiliana. Een wit pittoresk dorpje met prachtige straatjes, en we lunchen daar op een mooie plek.



Na de lunch rijden we door naar het vliegveld Málaga waar we afscheid nemen van de reisbegeleider en inchecken voor de vlucht terug, waarmee een einde komt aan deze culturele reis met de parels van Andalusië.

Prijs € 1575.- op basis van 2pk

Toeslag 1pk: € 295,--

Verblijf in 3 middenklasse hotels op basis van halfpension

Inclusief:

- **Meerdere lunches**
- **Zo mogelijk elke ochtend koffie/thee**
- **Alle entrees**
- **Alle fooien**
- **Een Nederlands sprekende reisleader**
- **Vervoer per luxe touringcar**

Exclusief:

- **Drankjes bij het eten**
- **Persoonlijke uitgaven**
- **Reis en annuleringsverzekering**

Nadere info bij:

Riet van der Werff, tel. 0640019872

Mailadres: reiscommissiezh@gmail.com

Vluchtgegevens (onder voorbehoud):

28 september Rotterdam - Málaga 07:30-10:25

7 oktober: Málaga - Amsterdam 16:00-19.10

Hotels (onder voorbehoud van wijzigingen)

Dag 1,2,3 Hotel Abanico in Sevilla

Dag 4,5,6 Hotel Mencia Subbetica in Cordoba

Dag 7,8,9 Hotel Macia Real de la Alhambra in Granada