

OP DINSDAG 20 OKTOBER 2020 ZIJN WE MET EEN KLEIN PLOEGJE NAAR HET HAARLEM MUSEUM GEWEEST.

WE MOCHTEN MAAR MET 6 PERSONEN KOMEN MAAR IN HET MUSEUM WAS HET LEKKER STIL DUS HET WAS GOED TE DOEN.

WEL MET MONDKAPJES OP EN WE KONDEN OOK GEEN THEE OF KOFFIE NADERHAND DRINKEN .

DE TENTOONSTELLING DIE ER NU IS GAAT OVER HET BELEG VAN HAARLEM VANAF 1572 TOT HEDEN. HET IS EEN VASTE TENTOONSTELLING VOL BIJZONDERE VERHALEN EN FOTO'S .

ONZE GIDS HEEFT ONS HEEL VEEL KUNNEN VERTELLEN

HET WAS EEN INTERESSANTE MIDDAG EN WE WAREN ER EVEN TUSSEN UIT IN DEZE RARE TIJD.

GROETJES

THEA EN ELLY