

TERUGBLIK REIS NOORD-GRIEKENLAND VAN 22-09 t/m 2-10-2019

Georganiseerd door: Novitravel/Montenegro reizen en Natural Greece
In samenwerking met



Met 32 vrouwen van Nu naar Griekenland. Wat hebben we een mooie reis gehad. Wel even slikken op Schiphol toen bleek dat onze vlucht 3 uur vertraagd was. Maar aan de andere kant dreigden stakingen, die we gelukkig zijn misgelopen. Inmiddels hadden we gehoord dat onze gids Maarten, verlaat was. Gelukkig was Nikos onze Griekse chauffeur wel paraat op het vliegveld in Thessaloniki. Eind van de middag kwam Maarten, vergezeld van zijn dochter, met veel kabaal ons hotel binnenvallen. Nog onwetend van alles wat we met hem en Nikos zouden beleven, maakten we wel meteen kennis met de "Griekse tijd" van Maarten. Om 19.00 uur eten in een nabijgelegen restaurantje, klein stukje lopen, we zijn er binnen 5 minuten.....(??) We waren met recht versleten....!!!

Gelukkig, na een goede nachtrust konden we de volgende dag, o.l.v. onze plaatselijke Griekse gids Vaso, beginnen aan de eerste dagen van onze reis. Thessaloniki met z'n vele historische gebouwen en monumenten en z'n prachtige wandelkade was de moeite van het ontdekken waard.



De archeologische vindplaatsen en musea in Pella en Vergina heb ik als zeer indrukwekkend ervaren. Ik vond het een voorrecht om kennis te mogen maken met de



geschiedenis van Griekenland, en koninklijke graftombes en vondsten van eeuwen voor Chr. in het echt te mogen zien. Maar oef.....wat heeft Vaso veel verteld, teveel om te onthouden, maar al met al hebben we door deze historische en culturele hoogtepunten wel globaal een indruk gekregen van de geschiedenis van Griekenland.



De natuurbelevingen daarna waren in één woord overweldigend. Wat hebben we genoten van het mysterieuze Meteora gebergte. Temeer omdat door de laaghangende bewolking aanvankelijk niet veel te zien was. Het leverde trouwens wel mooie mysterieuze foto's op. Maar een geluk, de lucht trok open en we konden genieten van de bijzondere omgeving.



Een indrukwekkend Byzantijns klooster, dat op de top van de bizarre rotsen leek te hangen hebben we, gehuld in allesbedekkende rokken, nog uitgebreid kunnen bezoeken.



Inmiddels hadden we onze chauffeur Nikos en Maarten al goed leren kennen. Wat hebben we toch vele malen onbedaarlijk gelachen om Maarten en ook om hen samen. Een bijzonder stel! Je verveelde je nooit met hen. Met Nikos als chauffeur voelden we ons veilig. De rit naar ons tweede hotel aan het Kastoria meer was prachtig doch moeilijk met de vele haarspeldbochten. Groot was onze verrassing toen we bij hotel Logas aankwamen, wat een schitterend uitzicht en wat een heerlijk zwembad waar je niet meer in kon zwemmen!!! Een aantal van onze kamers bleek ook verrassend te zijn....!! Gelukkig wist Maarten altijd wel een oplossing voor kapotte of geen lampjes, losse of haperende douchekoppen en neervallende gordijnen: dat fixen we wel, hupsakee klaar!!!



Het uitzicht op het meer van Kastoria en de volgende dag een wandeling door het authentieke stadje, afgesloten met een proeverij van diverse Griekse specialiteiten, heeft veel goedgemaakt. Het hoogtepunt van de dag was echter de ontmoeting op het plein van Kastoria. Na een opmerking 's ochtends, van één van onze deelnemers dat zij 30 jaar geleden een Griekse zakenrelatie in Nederland had, is Maarten aan de slag gegaan. Een

wonder geschiedde. Deze man blijkt nu (toevallig?) in Kastoria te wonen. Een wonderbaarlijke en ontroerende ontmoeting volgde aan het eind van de dag op het pleintje voor de Taverne in Kastoria!!

Het bezoek aan een berenreservaat Arctouros en de wandeling "op zoek naar sporen van beren in het wild" o.l.v. de ranger Maria, waren bijzondere belevenissen. We hebben door bossen gewandeld, beren van zeer dichtbij gezien, en kennis gemaakt met het werk van natuurorganisatie Callisto. Vrijwilligers vertelden over het wilde berenonderzoek en de bescherming van grote zoogdieren als wolf, beer en lynx.



De wandeling met Maria kreeg een onvergetelijk tintje toen een groep herdershonden "hun schaapskudde" zo fanatiek beschermden tegen mogelijke beren dat ook wij geen stap meer durfden te verzetten.....



Het bezoek aan een wijngoed met uitstekende Griekse wijnen, vergelijkbaar met champagne, gerund door de Nederlanders Laurens en Annette, was een leerzame, gezellige en ontspannen ontmoeting.



De rit naar hotel Erodios aan het Kerkinimeer was de moeite waard. Nikos vond bijna altijd wel een verrassend mooi plekje voor koffie of lunch pauze. Zo ook deze keer bij de watervallen van Edessa. Het gebied Noord Griekenland is, zodra je het stedelijk gebied rondom Thessaloniki verlaten hebt, afwisselend en bergachtig. Een 2 uur durende boottocht op het Kerkinimeer, bij ons volgende hotel, leverde vele mooie plaatjes met Flamingo's op, helaas geen buffel gezien. Een aantal van ons denken nog met plezier aan de enorme hilariteit die ontstond rondom het kunststukje "hoe stap ik in een boot gekleed in een nauw rokje"?



Na een vroege natuurwandeling de volgende ochtend, stond er iets geheel anders op het programma. Een bezoek aan Fort Roupel aan de Grieks Bulgaarse grens. Hier is het Bulgaars-Duitse leger in 1941 staande gehouden door het Griekse leger vanuit het kilometerslange ondergrondse fort Roupel.



We waren perplex toen we van militairen over de geschiedenis van dit fort en de rol in WO II hoorden. De emotionele toelichting van Nikos op dit verhaal bezorgde ons kippevel. Een rondleiding in een gedeelte van het ondergrondse fort, dat nu als museum is ingericht, heeft diepe indruk op velen van ons gemaakt.



Onze laatste trip ging voor 3 nachten naar het schiereiland Sithonia, de middelste van de 3 vingers van Chalkidiki. Waaaauw wat mooi!!!! Wat een prachtige stranden en wat een



helderblauwe turquoisekleurige zee. Een heerlijk ontspannen verblijf restte ons in resort Athena Pallas. Tijdens een 3 uur durende boottocht rond het eiland Athos, hebben we geluisterd naar de rijke geschiedenis van dit gebied met de vele kloosters op dit eiland waar alleen mannen mogen komen. Vrouwen mogen op een

boot, 500 m. uit de kant, alleen kijken naar de middeleeuwse bouwwerken! De rest van de tijd hebben wij ons allen op onze eigen wijze vermaakt. Er werden (bos)wandelingen gemaakt, gezwommen in zee of zwembad, geshopt in naburige dorpjes of er werd heerlijk geluierd.

Het was een vakantie om nooit te vergeten. Zeer afwisselend door de mix van historie, cultuur, natuur en ontspanning en een mix van allerlei landschappen, stedelijke, pittoreske dorpjes, bergachtig, meren, landbouwgebieden zoals



katoenvelden, olijfgaarden, wijngaarden en de zee. Wat hebben we genoten van het mooie weer, vrijwel elke dag zonnig en een



aangename temperatuur. Wat hebben we genoten van Maarten en Nikos. En wat hebben we onbedaarlijk gelachen!!



Wat hebben we een plezier gehad die avond met Griekse muziek toen Nikos ons probeerde de sirtáki te leren. En..... wat hebben we lekker gegeten. Missen jullie die heerlijke salades ook zo?





Bedankt Nikos voor de manier waarop jij deelnam aan onze reis en.....bedankt dat wij ons veilig bij jou konden voelen.

Bedankt Maarten, je was onze gids, en onze koekenbakker, bedankt dat we zo met je mochten lachen. Je was onze kers op de taart!

Last but not least, bedanken wij, als reisbegeleiders van de Vrouwen van Nu, met name jullie als deelnemers. Jullie samen hebben deze reis gemaakt tot wat die geworden is. We zijn gelukkig allemaal heelhuids thuisgekomen. Jullie toonden zorg voor elkaar, zowel letterlijk als emotioneel. Dank jullie wel!



Graag tot een volgende keer!

Rini van der Wel en Riet van der Werff