

**Verslag fietsreis met Elfstedentocht tintje in Friesland van
24 t/m 29 juni 2019**



Voor de Fontein in IJlst gemaakt door Shinji Ohmaki: van links naar rechts, Greet, Ellie, Riet, joke, Diky, Ina, Bets,
Tweede rij, Tiny, Rini, Arly, Jeltje, Truus, Ria, Wil, Adrie, Lineke



Maandag 24 juni: Nadat we allemaal gearriveerd waren in Hotel Amicitia, Graaf Adolfstraat 37, 8606 BT Sneek, en van een kop koffie of thee hadden genoten zijn we op de fiets gestapt om Sneek en omgeving te verkennen. We zijn richting het oude stadscentrum van Sneek gefietst met de Waterpoort, het symbool van Sneek en de Fontein van Fortuna, gemaakt door Stephan Balken. Nadat alles uitvoerig was gefotografeerd reden we verder richting IJlst. Ook daar was een prachtige fontein waar we gelijk onze groepsfoto maar hebben gemaakt. De fontein is in diverse steden van Friesland geplaatst, in het kader van "Leeuwarden culturele Hoofdstad 2018".



Dinsdag 25 juni: Bets, die al jaren met onze Zoals gebruikelijk werd haar een versiering



vakanties meegaat, werd 79 jaar omgehangen.

De bus van Dalstra kwam keurig op tijd. Al in de fietstrailer geplaatst en wij gingen met de Stavoren. Het "Vrouwtje van Stavoren" en de fontein "de vis van Stavoren" (zie foto rechts) gemaakt door Mark Dion, werden natuurlijk op de foto gezet. Na een kop koffie of thee zijn we naar Hindeloopen gefietst.

onze fietsen werden bus op weg naar



Een heel leuk plaatsje waar we met zijn allen op zoek zijn gegaan naar het huisje van de broer en schoonzus van Tiny. Hindeloopen is goed bekeken door ons, want we raakten elkaar nog even kwijt ook en hebben daarvoor nog verschillende rondjes door Hindeloopen gemaakt. Ook hier weer een fontein "de levensboom" gemaakt door de Chinees Shen Yuan. Een fontein met diverse vogels die water spuwen. Rond 14.00 waren we bij het Jopie Huisman Museum in Workum. Diverse dames brachten een bezoek aan het museum. Daarna fietsten we via IJlst terug naar Sneek voor het diner waarna we nog een drankje gebruikten en op de verjaardag van Bets hebben getoost.



waarna we nog een drankje gebruikten en op de verjaardag van Bets hebben getoost.

Woensdag 26 juni: We fietsen via de bekende knooppunten naar Franeker. Bij het Van Harinxmakanaal in Franeker drinken we koffie, thee met gebak. We verbazen ons over de brug die heel vaak open gaat om weer een boot door te laten. We bezoeken Franeker en het Eise Eisinga Planetarium. Wat een bijzonder planetarium. Het planetarium werd door Eise Eisinga gebouwd tussen 1774 en 1781 in zijn wo-



ning met klokgevel (Anno 1768). Het totale bouwwerk, in gebruik als museum, is een rijksmonument en staat in de Top 100 van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg uit 1990. Sinds 2011 staat het planetarium op de voorlopige lijst van toekomstige aanvragen voor de Werelderfgoedlijst van UNESCO. In december 2018 werd bekend dat de minister van OCW de voordracht gaat indienen bij de UNESCO (bron Wikipedia). Na het bezoek aan het museum gebruikten we in de Martenatuin in Franeker ons lunchpakket dat we vanuit het hotel hadden meegenomen. Via Zweins, Wjelsryp, Dronryp, Hijlaard, Baard, Hinnaard, Itens, Lytsewierrum, Boazum en Scharnegoutum fietsen we terug naar Sneek, Onderweg wordt regelmatig gestopt voor een drankje en een foto. We kunnen gelijk weer aan tafel voor het buffet dat in het hotel weer klaar staat voor ons.



Donderdag 27 juni: Om 9.00 uur staan we weer klaar om naar Bolsward en Makkum te vertrekken. We hebben geluk want in Bolsward komen we terecht op het Heamielfestival met onder andere een hele grote markt waar wij met onze blauwe Holland jasjes goed opvielen. Er waren zelfs standhouders die onze jasjes wilden kopen. De koningin en haar hofdames, die over de markt liepen, wilden wel voor ons poseren. Nadat we allemaal de kraampjes hadden bewonderd, onze inkoop hadden gedaan en koffie hadden gedronken zijn we naar Makkum gefietst.

Na Makkum waren we in het dorp Parrega de eerste gasten van een zeer hartelijke dame met een R-punt tuin. Zij was die dag voor het eerst geopend en zeer verrast dat er 16 dames bij haar op de stoep stonden. Ze had zelfs appeltaart met slagroom waarvan een aantal dames gretig gebruik maakten.





Vrijdag 28 juni: Ook vandaag was de bus weer op tijd om ons naar Ossenzijl te brengen. Vanuit Ossenzijl zijn we naar Kalenberg gefietst, gelegen in het "Nationaal Park Weerribben". We hadden een schitterende route over smalle paadjes en heel veel kleine bruggetjes. Op de terugweg in Munnekeburen kwamen we op een fietspad diverse grote gaten tegen. Hier waren enorme bomen omgewaaid en ze hadden een deel van het fietspad meegenomen. Dat moest natuurlijk op de foto. In Echten een plaatsje vlak bij het Tjeukemeer hebben we op verzoek van



een aantal dames een lunch gebruikt. In Scharsterburg hebben we nog een **R-punt** bezocht. Deze mijnheer had lekker ijs en een prachtige vijver en een volière met schitterende exotische vogels. Het is iedere keer weer een verrassing wat je op een dergelijk **R-punt** aantreft. 's Avonds wachtte ons nog een verrassing. Heel de week hadden we een buffet gehad en diverse dames hadden al op een bordje zien staan dat je diverse soorten vlees en vis kon laten bereiden door de kok. Wij dachten dat dat voor restaurant bezoekers was en niet voor de hotelgasten. Het bleek ook voor ons te zijn. Dus iedereen in de rij voor de diverse soorten vlees en vis. Het was werkelijk heerlijk!! Nadat wij ons beklag hadden ingediend dat we niet goed op de hoogte gebracht waren van deze mogelijkheid en dat we de eerste dag ook niet erg vriendelijk waren begroet



door de ontbijt dame, kregen wij van het hotel de koffie of thee met een aperitiefje gratis. Hier werd gretig gebruik van gemaakt. De Irish koffie smaakte perfect heeft men mij verteld.



Zaterdag 29 juni: Onze laatste ochtend, zijn we naar IJlst gefietst. Wij hadden geluk, die ochtend waren er kampioenschappen fierljeppen (polsstokspringen) 3de klas jeugd. Dat wilden we wel eens meemaken! Na eerst een bezoek gebracht te hebben aan de houtzaagmolen, die speciaal voor ons in werking is gezet, kregen we uitleg over de werking van de molen. We genoten vanaf het eerste plateau van het prachtige uitzicht. Een bijzonder mooi echt Hollands plaatje. Daarna zijn we naar het fierljeppen gaan kijken. Er viel natuurlijk ook wel af en toe iemand in het water, dat was huilen geblazen, op zo'n jonge leeftijd is het moeilijk te verwerken dat je niet in de prijzen valt als je in het water



valt. Wij vonden het natuurlijk het leukste als er iemand in het water viel, maar we hebben ons ingehouden en niet al te uitbundig gelachen. Tot slot nog een kop koffie gedronken met de echte Friese koek waarna we genoten hebben van onze laatste prachtige rit naar Sneek.



Riet en ik willen jullie heel hartelijk bedanken voor de gezellige week. Er zijn gelukkig geen ongelukjes gebeurd, niemand is gevallen. we hebben allemaal goed opgelet met oversteken en het fietsen over smalle padjes en bruggetjes was voorwaar geen sinecure. Wij waren erg blij dat we allemaal gezond en heelhuids de terugreis konden aanvaarden. Samen hebben we, met behulp van knooppunten, prachtige routes gefietst en van de natuur in Friesland genoten. Gelukkig zat het weer mee, veel zon en geen regen van betekenis. We hebben in deze week 262,77 km gefietst met een gemiddelde snelheid van 14,8 km en we hebben 17,44 uur op het zadel gezeten. Een hele prestatie voor dames van boven de 60. De fietstaxi van Fital is prima bevallen iedereen werd keurig thuis opgehaald en weer teruggebracht. Ook het busvervoer van Dalstra met de fietstrailer was op tijd en de chauffeurs hebben al onze fietsen keurig in de fietstrailer gekregen.

Juli 2019, Rini van der Wel.

HEEL GRAAG TOT ZIENS OP EEN VOLGENDE REIS

Riet van der Werff en Rini van der Wel



Omdat de meesten van ons deze fontein hebben gemist nog even een afbeelding ervan. Deze fontein, Vleermuis genoemd, staat in Bolsward en is gemaakt door Johan Creten.

