



I.P.V in de truck werd het op de fiets!

Woensdag 21 september 2016.

Een rondrit met de Heide Express door het Holtingerveld .

Wij rijden door een schitterde omgeving met bos, heide, hunebedden, grafheuvels en restanten uit de 2^e wereldoorlog enz... enz.....

Het klonk allemaal zo mooi maar helaas, wij moesten de dames teleurstellen .

De avontuurlijke rit ging niet door vanwege motorpech.

Op het allerlaatste moment werd daarom besloten om in het prachtige gebied een fietstochtje te maken.

Het was een mooie zonnige warme dag , zonde om thuis te blijven.

Gelukkig dachten de meesten er ook zo over en vertrokken wij ,die middag, toch nog met 12 dames.

Halverwege de tocht hebben wij bij camping "De Blauwe Haan " genoten van een kop koffie of thee met iets lekkers erbij.

Na weer een eind fietsen over de vele fietspaden die het gebied rijk is werd de laatste pauze gehouden bij theehuis " 't Hunebed ".

Zo kunnen wij toch nog terugzien op een geslaagde middag.

